

Vijfde exportland van de wèrld

Verschene zaeterdag wier ik gegrepe; écht gegrepe! Neeje, benêênt, nie schrikke. Niks gêên naore toestand. 'k Wier gegrepe deur 'n hêêle bladzij in d'n Dordtenaer. NEDERLAND KIJKT OVER Z'N GELUK HEEN sting d'r in grôôte, gekleurde letters. 't Was een publicaosie van WERELDLAND NEDERLAND. Die stichting wil 't vertrouwe van de Nederlanders in d'r aage land in deuze zwaere tije wat opkrikke. Daerom zijn de aanjaogers bekende mense uit 't zaokeleve, de raodiowereld, wetenschap, sport, ruimtevaart en kunst om ons d'r waarem voor te laete lôôpe. Deur êên zinnechie in dat artikel wier 'k bezonder gegrepe. Nae Chinao, Amerikao, Duitsland en Jegan is Nederland 't vijfde exportland van d'n hêêle wereld!

Ons aage klaaine kikkerlandjie! Vijfdes! 't Is netuurlijk geweldig as ie van aalle lande vijfdes staot. 't Wor nog veul mooierder à je gao zoeke op internet naer hoevel grôôter de lande vóór ie zijn. Raauw gerekend kenne me zegge dà Duitsland krap tien keer, en Jegan ruim tien keer zô grôôt is. Amerikao en Chinao maoke waainig verschil en zijn aallebaai ongeveer zô grôôt as 260 Nederlandjies! (Rusland kom in de top 5 van de export gêên êêns voor, mor is wel 460 keer zô grôôt!)

Hêêl anders wordt 't as ie naer de aantalle inweuners gao kijke. Voor 't gemak ronde me af op miljoene. Nederland 17 miljoen, Duitsland vijf keer zôôveul! Jegan bekant acht keer, mor Amerikao hê bekant twintig maol zôôveul inweuners. En Chinao? Meer as een miljard inweuners! Temet 1350 miljoen! Tachtig keer aalle inweuners van Nederland! Pfff, 't gao bekant duizele i m'n hôôd.

Lae me mor ophouwe mè vergelijkene. Getallechies zijn zô zaokelijk. We hebbe nou êêmel te maoke mè verstand en mè gevoel. Cijferties kanne ons een hôop vertelle, mor in ons daegelijkse leve hê me mêêstal toch meer te maoke met ons gevoel. Dà 's nou net wat die stichting wil bereike. We schijne op de Grieke nae, 't aaldersomberste te denke van aalle mense in Europa. Ze wille ons weer blij laete weze en positief. Ze hebbe campagne gevoerd om de beste 'verkôôper' van Nederland te kieze. Ze wille dà me aallemael Sombermanze is een daegchie thuis laete en weer plezier krijge in ons land. Op de site kè je de winnaers zien en hore. Gewone mense die blijdschap, trots en optimisme uitdraoge. Ze wijze aamel op de mooie kante en de goeje dinge van ons land. Daer allêên al wor ie vâ zellef blij van. Sombere hellep niks, nie doen dus!

We weune in een schitterend land en in een prachtig durrep mè ruim 20.000 inweuners. Hoevel van die bekant zeuve miljard aandere mense zouwe graeg met ons wille ruile? Wereldland Nederland! Hup Nederland! Hup Slierecht! Hup!

Korsjonnao



Veel volk op de been in de Sliedrechtse Kerkbuurt ...

Je kon over de hoofden lopen. Vrolijkheid, optimisme tijdens een braderie in de Kerkbuurt. Rondkijken, snuffelen bij de kraampjes, maar ook elkaar ontmoeten en bijpraten op een zomerse dag. Geen gesomber! Sliedrecht een prachtig dorp. Dit alles gadeslagen vanaf de kerktoren. Niemand staat te trappelen om te vertrekken naar Verwegistan!