

## Bolderbraoderie

Vol goeje moed toog ik vleede week zaeterdag naer de Maarewebolder, daer wier ommers de jaerlijkse Bolderbraoderie gehouwe. 't Was meraokels aerdig weertie voor wat ovve me de leste weke over ons heene hebbe motte laete komme. D'n aevend van tevore wazze me met 't smartlappekoor nog in de Paopendrechse meziek tent weze zinge en toe regende 't pijpestele. Nie nermaol zôôas 't viel, recht naer beneejene, want d'r zat gêên aesie wind achter, mor zôôdoende konne me met 't zinge in de tent goed drôôg staon en ok 't pebliek zat of sting uit de regen onder de trebunetent of de consumsietent. Ondanks de verspelde boiighaaid mogge me over d'n opkomst van 't pebliek zeker nie klaoge. 't Is aaltijd gezellig zô mè mekaor op zô'n festivitaait en je ziet daer aaltijd weer mense die je nermaol bekant host nooit meer tegekومت. Ok aal regent 't dan nog zô hard, met 'n praotjie en een glaosie is't zô weer sluitestijd. Gezellighaaid ken gêên tijd!

Juist daerom gong ik d'n aandere middag, in goeje stemming opgewekt, op 't fietsie richting Maarewebolder. Onderweeg kwam ik 'r aal 'n stellechie tege die d'r net zô over doche as ik: "We gaon weer is lekker een rondjie langs aal die kraempies mè spullechies, dingchies en snuisterije waer ovve me nou aailijk hêêlemael gêên behoefte aan hebbe. We zijn d'r eefies uit en zô à 'k aal êêder zee, je kom aaltijd wel weer ouwe bekendes tege om wat bij te kletse". 't Was een hêêl spekaokel om m'n fietsie ievers fesoendelijk te stalle, mor 'k vong nog 'n aerdig pleksie, zôôdà 'k 'm nae aflôôp ok nog trug kon vinge. Voor ie 't weet staot ie as ie weg wil vijfdes van achtere en dan mot jie 'n haalef uur fietse versjouwe voor dà je de jouwe aaindelijk te pakke het.

't Was voor mijn hêêl anders as anders daer op 't teraain, gêên otoshow, gêên grôôt meziek optreeje van d'n êên of aore bekendhaaid, mor, en dà vong 'k nog 't aaregste, in gêên velde of wege een haeringkar of paelingkraem en ok gêên biertent te bekenne. Omdà 'k 'r toch 'n bietjie op gerekend had daer 'n happie en een sappie te doen, hê 'k van aaremoej 'n petatjie mét en 'n bleksie colao gekocht en dat 'n bietjie stillechies in m'n uppie op zitte ete. Toe 'k 't op had ben 'k min of meer teleurgesteld op huis aan gegaon, veul vroeger dan 'k gedocht had. 'k Ben eefies langs 't Zaallemhuisie gereeje en 'n paor overheerlijke haeringsies gekocht. Thuis gekomme hê 'k ze lekker naer binnene laete glije en met 'n pilsie weggespoeld. Een haering mot toch ommers zwemme??

Huib Kraaijeveld



**De Merwebolder met op de voorgrond 'De Ark'.**

**Voorafgaand aan nieuwbouw is in 1969 in het Sliedrechtse ziekenhuis een voorziening voor 48 ernstig meervoudig gehandicapte kinderen gestart: 'De Meerpaal'. Oktober 1976 wordt de Merwebolder geopend door prinses Margriet. De kinderen van 'De Meerpaal' verhuizen naar de Merwebolder. Het aantal cliënten en medewerkers is sinds de start in 1969 enorm gegroeid.**