



Met de roeiboot naar 'Overdiep'.

Vakanties waren tot en met de vijftiger jaren aan een enkeling voorbehouden. Toch wist men er het beste van te maken. Per roeiboot liet groot en klein zich voor een grijpstuiver overzetten vanaf het strandje bij de Merwesingel naar 'Overdiep'. Naar het zandplaatje bij de Helsluis. Lekker met z'n allen een dagje uit.

SCHARRELEWIETSELE

Zôomor een stuksie van 'n aalledaegs praotjie: "Zà me de krant onderdehand niet is op gaon zegge?" "Nou, zeg dat wel. 't Is aamel verdriet, ellende en oorlog!" Eefies laeter: "Neeje, neeje, hoor nou toch is wat of dat 'k hier leest! Ze gaon in Vlaoringe 't Europeese Kampioenschap Scharrelewietsele houwe. Dà 's leuk! Ze doen dat nou voor de twêede keer. Vleede jaer was 't op d'n Brouwersdam. Een Engelsman won toe mè 85 meter! Nou gaon ze 't doen in 'n vijver met een baon van meer as honderd meter, mor 't wereldrecord staot al op 110 meter. Ze hebbe speesjaol voor dà kampioenschap stêëntjies van Easdale Island uit Schotland naer hierene laete verschepe! Goh, wij zegge gewoon scharre- of scherrewietsele, mor volleges de krant zijn d'r nog veul meer naome voor: ketse, kaaile, kiskasse, siessele of schere. De Remaaine deejen 't ok al en die noemden 't: jaculatio testarum."

Welleken Brijhapper het 'r vroeger nie op 't strandjie bij d'n Helsluis of op 't Kaarekerak gescharrelewietseid? Êest platte stêentjies zoeken om ze daerna over 't waoter te laeten kaalen. Kijken hoe ver dat ie kwam en hoeveel keer dat ie over 't waoter stuitende. Aaindelôos was ie d'r mee bezig; je had de grôoste lol en 't kosttende niks. In de vijftiger jaere gonge d'r nog mor waainig loi op vekansie. Een daegchie naer Overdiep, naer d'n overkant van de revier, was 'n fêest! De mêeste huisouwes hadden 'n grôote familie en bekant iederên kon wel iemand met 'n roeibôotje of 'n kaono om ie naer overe te brengen naer êen van die veule strandjies. Deurdat 't verschil tusse eb en vloed voor de komst van de Deltaowaareke in Slierecht nog meer was as aanderhaaleve meter, wazze die strandjies bij eb ok veul grôoteder. Op zeumerse daege kon 't een drukte van belang wezen aan d'n overkant.

Trouwe lezers wete al lang dà mijn fantesie nogal is op hol wil slaan as 'k zô iets leuks leest. Gelijken zie 'k al krantekoppe voor me in de Maarewestreek: Slierechs Kampioenschap Scharrewietsele bij de Singel. Zô is t'r nog veul meer te bedenken: Hevige strijd bij 't kampioenschap Kaesiewege in Slierecht. Koekeremarswedstrijd in Baggerdurrep. Of: Spanning bij wedstrijd Handjiekakke. En: Estefette met emmers bagger in de Kaarekbuurt.

In dezellefde week las 'k een artikel over d'n opkomst van netuurspeultuinen. Daer komme hotemetote van landschapskunde en ontwaarepstudio's aan te pas. Hier hèn me de Woeste Weide al jaere lang. Een geweldige plek waer peuterties, kleuters én grôoteres heerlijk kanne rotzooien mèn waoter en zand. As ie daer naer kijkt is t'r hêemel nie veul veraanderd. Mor scharrewietsele kanne ze daer nie. Daervoor mèn je écht bij grôoter waoter wezen!

Korsjonnoo@historie-sliedrecht.nl