



Melkboer Freek Kool met bakfiets vol melkbussen.

Melkboeren hadden ieder hun eigen wijk. Het sjouwen met de volle melkbussen was een heel karwei. De melkwijk en de daar bijhorende klandizie nam men van een collega over. De komst van de koelkast en de supermarkt maakte een eind aan de traditionele melkbezorging. De SRV-man met winkelwagen hield het wat langer vol.

'De scholen zijn weer begonnen'!

Soms kanne drôome best leuk weze! Je weet nie hoe 't kan beure, mor inêene zijn ze d'r. Meschie kwam 't deur 't spandoek met de waarschouwende tekst: 'De scholen zijn weer begonnen! 't Ken ok deur 'n kaainderuitroep van: "We gaon weer naer school!" gewist zijn. Wat 't ok was, ik drôômde d'r die nacht van. 'k Was 'n jaer of twaolf en zou beginne aan m'n leste schooljaer op School 1, toen beter bekend as 'de Groeneveldeschool'.

'k Was dien ochend nogal vroeg uit de vere (zenewachtig voor 't kommende?). Zôôdoende hà'k tijd zat om naer school te lôope. Gek genogt zag 'k aalles nè zô voor me as dat 't 'r tijdes

m'n lêêgere schooljaere uitzag. 't Aalderêêste doemde 't kroijenierswinkeltjie vâ m'n ome Jas de Waerd op. Haerfijn, met de bakfiets voor d'n etelaozie. Aalle huize d'r omheen stinge fier overend. As 'k wâ trugkeek, richting de Kaai, zag 'k de groentewinkel van Floor de Gruyter.

Lang kon 'k 'r nie bij stilstaon. Ik kon 't nie maoke om d'n êêsten dag al te laet op school te komme al hà 'k meer ôôg voor waer 'k langsliep. D'n hêêlen binnekant van d'n dijk zag 'k weer voor me, zôôas tie in m'n jeugd was. Zôôwaer de stoepe wazze d'r nog hêêlemael. 't Gekke was dat 'r vedder niemand te bekenne was. Was 'k dan zôô vroeg op? Was t'r wat mis met de klok thuis? Nou ja, ik kon aalles goed op m'n gemaksie bekijke. De scheepswurref bij de Zaoi, de bakkerswinkels van Vlotte en Suikere. Aai'lijk was 'k 'r aaltijd mor zonder d'r naer te kijke aan verbijgelôôpe, mor nou besepte 'k inêêne hoevel winkeltjies d'r toch wazze allêên al op weg naer school. Groenteboere, slaogers, kroijeniers, bakkers. Onderweeg kwam 'k 'n melkboer, Freek Kôôl, tege. Op z'n bakfiets stinge de nog volle melkbusse. Strakkies zou die wel gaon uitvente bij z'n klante. Mos tie wel, want hij hà gêên winkel aan huis.

Ondertusse was 'k bij school aanbeland. Mor goed dà'k vroeg van huis gegaon was, want 'k hà bij 't rondkijke nogal wâ tijd verspeuld. Daer gong d'n bel, 'n ouwe scheepsbel, al. En ... toe wier 'k wakker. Gewoon in m'n aaige bed! Toch leuk, al was 't mor 'n drôôm, om 't nog is trug te zien! Toen nam 'k 't besluit om aal die winkeltjies, waer ie zô dikkels aan verbij liep, is bij mekaor in 'n boeksie te zette. 'k Ben begonne mè fotoochies van groenteboere en bakkers in hêêl Slierecht. Laeter komt de rest wel-is aan de beurt! 't Fotoboeksie is te zien en te kôop op zaeterdag 14 september bij de braoderie in de Kaarekbuurt-West!

Besjaon