



*Gemeentehuis Sliedrecht*

Maart 1921 besluit de Sliedrechtse gemeenteraad het nieuwe raadhuis te laten bouwen. Aannemingsprijs f 180.135.=. Het raadhuis wordt geopend op dinsdag 3 april 1923. In het nieuwe onderkomen zijn ook het politiebureau en het kantoor van de gemeenteontvanger gevestigd. Nog voor de opening is de muziektent op het Dr. Langeveldplein geplaatst.

## Verleeje, heeje en toekomst

't Motto van d'n Historische Verêêniging is al jaere: 'De verêêniging waer 't verleeje en de toekomst mekaor vendaeg ontmoete'. 't Mooie daervan is dà je dat op aanderande teraaine ken betrekke. Neem nou allêên mor is de uitjies. Iemand uit d'n vorige êêuw zee ooit tege me toe 'k opgetoge vertelde over m'n êêste vekansie naer Ôôsterijk: "Jaah, mor ik ben ók een keer in Rotterdam gewist!" D'n overopoe van Jo Groenewege had over d'n dijk geroepe toe ze voor d'n aalderêêste keer een oto zag: "Kom gaauw kijke! Een waoge zonder paerd!"

Over de toekomst kanne me allêên mor drôôme en fantezeere, mor dat 't aamel vlugger en vedder zal gaon is bekant wel zeker. D'n opmars van 'groene strôôm' zal vast en zeker nog grôôteder worde

en de zonne- en windenergie zal ongetwijfeld vedder toeneme. 'k Hoorde al dà ze bezig zijn om zonnecellechies zô klaain as een rijstkorreltjie te ontwikkele. Zel ie dan aan een luciferdôôsie korreltjies genogt hebbe om j'n oto een jaer te laete rije? Vanaf vollegend jaer kenne partekeliere een ruimteraaisie gaon maoke. Wie weet hen onze naezaete aamel wel 'n privé ruimtevoertuigchie, of een vliegdôôs waermee ze eefies, in een uur of zôô, naer Oostralië gaon. Met 'n aaige onderzêêverkennertie gaon ze meschie wel op honderde meters diepte de diepzêê bekijke. Wie zal 't zegge?

Hoe 't 'r nou aan toegaat? Wie aalle uitjies van de club meegemaakt zou hebbe, ken hêël wat vertelle. Veraal over ouwe steeje in binne- en buiteland, over hêël veul kaareke en museums. Apeldooren, Baotemburreg, Delleft en Den Bosch. Gurrekom, Vallekenburg en Zierikzêê. In hêël ons klaaine kikkerlandjie zijn ze gewist. Canterbury, York, Berlijn en Perijs, mor ok Gent en Brugge, Leuve en Mechele hebbe ze al bezocht.

Verschene zaeterdag gong 'n ploeg van bekant zestig persone vanaf 't plaain bij 't gemêentehuis op weg naer Laaije. Nae de koffie met appeltaort vollegde een 'Oranje' stadswandeling. Oh, oh, wat het 'r veul ondeugens afgespeuld bij de voorvaoders van onze nieuwe koning Willem-Alexander! Dà zou temet 'n hêël diëlectverhaoltjie kanne worde! Daernae wier ingescheept op 'n partybôôt. Onder 't genot van een primaio verzurregde lunch kon iederêên drie uur lang geniete van een prachtige vaertocht deur de stad en over de waoterties en plasse in d'n omgeving. Prachtig weer, een gezellige ploeg blije en dankbaore mense, een schitterende omgeving mè fantastische uitleg en weteswaerdigheeje. Wat een zegen om zôô mè mekaor van onze rijke land te magge geniete. Mor ovve ze laeter in d'r aaige reket of onderzêêbôôtjie nè zôôveul plezier beleve, dà 's netuulijk nog mor de vraeg. Dut paereltjie aan onze ketting van herinneringe, hè me vast. Bedankt, bestuur voor deuze prachtraais!

Korsjonno