



Motorzeilschip 'Onderneming' afgemeerd in het Kleindiep.

Een in 't oog lopend beeld. De molenaar van molen 'De Kieviet' in Wijk C kon prima een oogje in het zeil houden als een schip, zoals op de foto 'De Onderneming', afmeerde in het vroegere Kleindiep. In deze later gedempte zijarm van de Merwede, werd griendhout gelost bij een hoepmakerij.

1082 Met 't ôôg op onze ôôge

In dut stuksie wil ik onze trouwe diëlectlezers is laete zien wat een baareg spreekwoorde d'r zijn met 't ôôg op onze ôôge. Je mot 'r wel ôôg voor hebbe netuurlijk en gêen ôôgkleppe draoge. Ok mò je d'r gêen ôôgchie voor dichtnijpe, maor ik wil met een knipôôg laete zien hoe ôôgenschijnlijk veul gezegdes mè betrekking tot ons ôôg d'r wel zijn.

't Is ok nog aaltijd zôô dà we, zonder d'r aareg in hebbe, uitspraoke doen waer ôôge aan te pas komme. " 't Ôôg wil teslotte ok wat", zegge me host van aaiges. We kenne mekaor nae de ôôge kijke, maor ok aanderes de ôôge uitsteke. Onze ôôge zijn volleges 't gezegde de spiegel van de ziel. Je kan dus deur iemand in de ôôge te kijke een indruk krijge van 't innerlijk van die mens. Ok heb ie van die gaste die een aander 't licht nie in de ôôge gunne. Somtije beurt 't dà kaander aan

taofel d'r bord te vol hebbe gelaoje en dan kanne ze 't teslotte nie op, waernae moeder dan zeet: "Je ôôge wazze weer grôôter as je buik, hee?"

As 't gong over aaigendommechies dan zeeje me tege mekaar: "Je mò je ôôge is dicht doen, aalles wat jie dan ziet, dat is van jou". 't Beurt ok wel is dà je je ôôge uit jie hōôd zit te schaome over 't gedrag van aanderes die deur heullies optreeje aerdigchies in 't ôôg lôôpe. Die zijn dan zōôgezeed een doorn in onze ôôge. 't Is daerom goed om aaltijd een ôôgchie in 't zaail te blijve houwe al mò je soms je ôôge wel is uitvrijve en denk ie: "Zie 'k 't nou goed?" Je kan netuurlijk ok 't standpunt huldige dat wat 't ôôg nie ziet, 't hart nie deert, doch daer gooie we gēên hōôge ôôge mee.

Ik liep onderlest in een winkel en toe hoorde ik een moeder tege d'r kaaind zegge: "Neeje Daontjie, afblijve, handjies in je zak, allēên mè je ôôge kijke!" Dan heb ie ok nog mense waervan gezeed kan worde: "Wà z'n ôôge zien, kanne z'n hande maoke." Je heb ok van die hardijzers die, as ze mêêne dà ze wat aangedaen worde, graeg 't standpunt huldige: ôôg om ôôg en tand om tand. Netuurlijk kà je ok iemand zand in de ôôge strooie. Vedders zijn d'r somtije omstandighedes in 't leve dà je deur 't ôôg van de naeld gekrope ben. Achteraf leg ie daer dan 's nas van te haonewaoke en doe je d'r gēên ôôg deur dicht. Vedders beste mense, gelukkig is 't nie aaltijd: uit 't ôôg, uit 't hart.

Jan van der Vlies