



### **Op de foto tijdens een bezoek aan Schiphol ...**

Een klas van de openbare ULO te Sliedrecht bracht tijdens een schoolreis in 1954 een bezoek aan Schiphol. Uiteraard mocht toen een kiekje bij een vliegtuig niet ontbreken. De foto was later te koop. Wie de foto niet (meer) bezit, kan deze met het zoekwoord Schiphol downloaden bij de Historische Vereniging. ([www.historie-sliedrecht.nl](http://www.historie-sliedrecht.nl))

### **Sommiges kunnen 't nie laete**

Sommiges kunnen 't nie laete, mor daer lees ie in 't vervolleg van 't verhaol wel over. Êest mor is trug naer de kaainderjaere, naer 'n hôogtijdag: 't jaerlijkse schoolraaaisie. Weet jie nog? As klaaintjie naer de kaarsebogerd of naer d'n bêêstebogerd. Blijddorp mè z'n ontbijtende aopies! In de hôogere klasse, je mot al aerdig op leeftijd zijn om nog te wete dat daer vandaeg d'n dag groepe mee worre bedoeld, gong ie meer de wijje wèrld in.

Naer 't ôoste was dà richting Aarenhem: De Bedriegerties, 't Opeluchtmeseum of Ouwehans Dierepaarek. 'n Volle bus van de TP of de MEGGA met d'n bovemêester op de voorste stoel naest de sjefeur. Netuurlijk wier d'r onderweeg 'n speultuin aangedaen. Naest 't leerzaome mos t'r ok een onspannend dêel weze! Kò je gelijk nog effe je leste kedetjie opete bij 't glaosie dat 'n ober 'serveerde'.

Naer 't noorde gong ie naer Hadderwijk, 't Dolfinaorium. Of naer Schiphol, mè z'n aalle op de kiek voor een vliegmesien. Wie niet? Gong ie naer 't weste dan kò je d'r zeker van zijn dat 'r pôtjiegebaoid wier in de Noordzêê. Om wà te lere gong ie tijes 't raaisie naer Panneraomao Mesdag. Vol bewondering sting ie dan voor 't reuzegrôte schilderwaarek dà nog is de plek lie zien waer ie 'n haalef uurtie êeder zellef nog gelôope had. In 'n laetere tijd wazze de speultuine mè schommels, glijbaone en wipperdewappe nie meer in trek.

Gong ie dan naer 't zoije, dan wazzen 't nie meer de Drunese Duine of de Zoo in Antwaarepe, mor d'n Efteling waer ie allang van te vore naer uitkeek. Je ouwelui mosse wel meer in de buidel taste, mor 'n daegchie pretpaarek was onvergetelijk. Doorenroosie, Langnek, d'n achbaon, noem mor op!

As schoolkaaind leerde je zò de wèrld kenne. Google besting nò nie. Hoevel raaisies zalle die mêesters en juffrouwe al nie mè schoolklasse hebbe gemaakt? Zal 't al die jaere deur leuk gebleve zijn? Tóch wel. Ellek uitjie was weer spannend. Ok voor heullie. Aaltijd mor oplette. Is Pietjie d'r wel, waer is Mientjie toch? En mor telle as de schooljeugd de bus in gong ...

Nou, 'k weet wel zeker dà ze 't leuk vonge! Aanders zouwe die vijf oud-bovemêesters uit Slierecht nie jaerlijks mè z'n vijfve op 'schoolraais' gaon. 't Begon met 'n uitsmijtertjie bij 'Nel in de Krom', gong vedder met uitjies naer Laaije, Middelburg en 'Stôomschip Rotterdam'. Net as vroeger, net as bij de

schoolkaander, in Antwaarepe naer een meseum aan de Schelde. Naest 't leerzaome ok nou 'n ontspannend mement in bruin kefechie. Bij 't naer huis gaon liep t'r werempel weer êëntjie te telle of ze d'r aamel nog wel wazze ...

Besjaon