



### **Autobushalte bij de 'Grote Kerk' ...**

In de afgebeelde bussen van de E.S.O.O. (Eerste Sliedrechtse Omnibus Onderneming) van de firma Ravestijn, adres C 142, zullen de jongelui zeker nog hun zitplaats hebben afgestaan als de vraag zich voordeed. Voor de kerktoren zien we de oude school. Het gebouw is gesloopt toen de kerktoren in 1952 op instorten stond.

### **Norreme en waerdes**

De laetste jaere is t'r veul gesproke en geschreve over norreme en waerdes. Onze ouwe menister-president het 't onderwaarep op de kaort gezet en op de poletieke agendao geplaeft, zôôas dat in deuze tijd wor gezeed. In veul publicaosies wordt 'r over geschreve. Mor deuze discussie is in mijn ôoge van aalle tije. Alleewel hebbe de ouwere mense gezeed dat 'r van de jongeloi niks terecht komt deur hullies gedrag dà past bij de tijd waerin zij opgroeie.

Veraanderinge zijn een vast gegeve in de wêreld en dà zal nie veraandere. Of 't nieuwe gedrag alleewel een verbetering is, waog ik staarek te betwijfele. Zeker in een tijd waer de lontjies

kort zijn, zou beschaafd en voorkomend gedrag wel is een hōop lêed kanne bespaore. Ik glōōf naomelijk dà veul zinlōōs geweld zou kanne worde voorkomme as mense is wà meer respect voor mekaor zouwe hebbe. Vroeger was netuurlijk nie aalles beter, mor mijn wier as kaaind nog geleerd, dà'k voor ouwe mense, vrouwe in verwachting en mense mè bepaarekinge in bevôōbeld 't openbaor vervoer m'n plek mos afstaon. As ie nou as ouwere dà doet, kijke ze je aan of ie uit een psychiaotrische inrichting ben weggelôōpe.

Ok wier ie as kaaind geleerd ouwere mense met 'u' aan te spreke. Jije en joue dee je mè je vriendjies, mor nie mè je ouwelui, je omes en tantes, de schoolmêêster, de pliesie, d'n dokter, en d'n domenee en zôō. Bovendien mos ie met twêê worde spreke. Op school bevôōbeld: "Mêêster mag ik assieblief ...". Zôō kan'k nog wel een hortie deurgaon. Vôōbeelde van lomp en hufteig gedrag zijn d'r ok zat te zien en te hore. Nou is 't opmaareke êên, mor wà kà je d'r zellef aailijk aan doen? Ikke denk deur standvastig 't goeje vôōbeeld te blijve geve as 't onderwaarep ter spaoke komt en dat ok alleevel uit te draoge. Nou hè 'k onderlest naer de Twêêde Kaomer zitte luistere en toe mos 'k toch vaststelle dat 't onbeschaofde gedrag ok daer al de norrem lijkt te weze. Naer ik hoop zal toch op een gegeve mement 't besef deurdringe dat 't zô nie deur ken gaon. Want krijge we dan, net as somtije in 't buiteland beurt, dà kaomerleeje mè mekaor op de vuist gaon? Ik vaal mor weer trug op vroeger. Toe wier d'r van volwassene verwacht dà ze een vôōbeeldfunctie hadde naer de jeugd. Dà was toch zeker zô voor mense in de poletiek, (kaarekelijke) gezagsdraogers en persone die een functie hadde in d'n opvoeding zôōas schole en noem maor op. As dan ok daer onbeschoft en hufteig gedrag de norrem wordt, zie ik 't somber in voor de toekomst!

Piet van Grietjies