



*Nieuwbouwgedeelte Waerthove*

## **Grote veranderingen bij Waerthove**

In 1984 werd naast het ziekenhuis verzorgings-/verpleeghuis Waerthove gebouwd. Mei 2013 werd het eerste deel van het nieuwbouwgedeelte (Alblas en Giessen) in gebruik genomen. Nu wordt gewerkt aan een tweede nieuwe opvang. Vroegere paviljoens worden gesloopt. Het oude gedeelte aan de dijk krijgt een andere bestemming. Een grote verandering qua bouw en woonomgeving voor de bewoners.

## **Een middagchie mè Corre, Teuntjies en Jaontjies**

Daer zitte ze. Cor (97) en d'r zus Teus (96), saompies in Corre kaomer in Waerthove. Wat een verrassing, hee. 'k Wis hêemel nie dà je zou komme, hoor. Leuk hee, zô met 't aaige ploegchie. Dut zijn mijn aaige stoele, zie je wel, die zijn nou hier.

Aamel schôontjies en netjies, hee. Mooi zôô, met die taofel en dà taofelklêêd, en die twêê schilderijchies die honge aaltijd bij mijn thuis. En hoe is 't in Gurrekom, aalles goed? Jaot, aalles goed, mor ik weun nie meer in Gurrekum, ik weun nou al weer 'n paor jaer in Bove-Harringsveld. Oh, maaid dat wis 'k nie, waerom hè je dat nie gezeed? Oh, dà bè je zeker vergete. Geef niks hoor, ik vergeet ok wel is wat! Kijk nou is, appeltaort, lekker, daer ben 'k dol op. Ja ik ok, heerlijk, mor 'k hoef nie zô'n grôôt stuk. Kijk nou is wie we daer hebbe... Wie is dat? Nou dat is Jaontjie Dubbeldam! Bel, bel, bij ons in de klas zat vroeger ok 'n Jaontjie Dubbeldam, die weunde bij de waotertoren omdat 'r vaoder daer waarekte. Nou, die Jaontjie ben ik! Ik ben 94. Ha liefie, hoe gaot 't 'r mee? Goed? Ja, goed hoor, en wie ben jij? Ik ben Teuntjie de Waerd, de zus van Corre. Bè jij Teuntjie? Oh, oh, dat is leuk! Aalle drie zatte me op School 1, hee. Dà 's een tijd geleeje. Wil ie ok appeltaort, want Bas was van de week jaerig, ze hebbe van aalles meegebracht. Of wil ie soms 'n toosie mè zallem of 'n bonbonnechie? Dat hadde me vroeger aamel niet, hee. Nou kenne me mor kieze. Maaid neem nog een sappie. Leuk hee, dà me mekaor nou nog is zien. Waer weun jij nou, ok hier in Waerthove? Neeje, ik weun in de Lange Wei in Harringsveld. Daer is 't goed hoor, 'k heb 't 'r best naer m'n zin. Nou, hier zijn ze ok aamel aareg goed en lief en we hebbe goed te ete. 'k Heb 't hier prima, en jij, bè je al 'n bietjie gewend? Ja hoor, ik ben allang gewend, aailijk al vanaf 't begin af aan. Ze zijn hier aallemael eve lief! Jullie hadde tò nog zô'n lieve broer? Je moeder was toch een winkeltjie begonne toe jullies vaoder gesturreve was? Daer is die jonge toe toch mee deurgegaon? Ja, en heur broer had 'n fietsewinkel, dat was Frans Dubbeldam en d'r broer Jan is laeter nog wethouwer geworde. Oh, oh, wà leuk hee, zô'n middagchie mè mekaor. Kijk nou is, hè 'k on-gemaarekt dat hêêle stuk appeltaort tò nog op! Wat een fêest-middagchie, hee!

Korsjonno

