



### **Rode zonneschermen bij aanleunwoningen Parkzicht ...**

Begin jaren '70 van de vorige eeuw werd in de Sliedrechtse Oostwijk het verzorgingshuis Parkzicht gebouwd. In het begin van deze eeuw was het noodzakelijk het verouderde Parkzicht te slopen. In 2008 namen 93 bewoners, die tijdelijk een noodopvang hadden gekend in barakken op het Watertorenterrein, hun intrek in een gloednieuw Parkzicht.

### **Mooi rôôd is nie lillijk!**

As 'k dut begint te schrijve mot 'k nog effe trugdenke aan m'n vorige verhaol. "Vergeefs keek 'k naer buitene. Gêên aesie blaauw aan de lucht te bekenne." Dat is nou wel anders. 'n Strakke, blaauwe lucht. 'k Heb venochend gêên ochendrôôd kanne bespeure, dus d'r zal gêên waoter in de slôôt komme. Mooi weertie en nou oppasse dà me tege d'n aevend nie rôôd verbrand zijn. Veraal mense mè rôôje haere zalle goed motte oppasse, want anders hebbe ze kans zô rôôd as 'n kreeft te worre!

Ik kijk nog eefies trug op de verkiezinge. De rôôje stemmers zalle d'r nae 't bekijke van de uitslaoge ok nie vrolijker op

geworre zijn. Wel jammer dat 't afgekeurde waarek van D'n Haag op 't bordtie van de plaetselijke raedsleeje kwam te legge. D'r zalle d'r op 't Binnehof wel 'n hêel stel mè rôôje koppe rondlôope, zô aareg zalle ze d'r aage schaome voor hullies landelijke belaaid. Tja, 't vaal ok nie mee om 't goed te doen in 'n tijd van neergang waerin steeds meer mense in de rôôje cijfers terecht komme. Zalle we ze mor 'n gele kaart geve? En as ze d'r leve nie betere volgt 'r een rôôje!

De rôôje rugge, briefies van duzend bestaon nie meer, mor de plaetsvervangende eurochies van die waerde vliege nou ok nie as waareme brôôdjies over d'n tôonbank in deuze tijd van recessie. 't Is oppasse geblaeze. Rôôd staon bij de bank is nou êemel ok gêen pretjie!

We laete de rôôjen draed van dut verhaol nou mor ietewat los voordat 't as 'n rôôje lap op 'n stier gao waareke. Trug naer 't mooie weertie. Hiermee zij me beter af as vorig jaer toen 't pas end juni wà begon op te knappe. Lekker op de fiets de netuur in, meschie wel 'n daegchie naer de bosse of wie weet naer 't strand. Lekker geniete!

Dan mor op weg naer 't WK voebal in Brezilië. Inêene tooie aal die supporters, die hêel 't jaer pal voor hullieze Rotterdamse en Amsterdamse rôôd/witte kleure hebbe gestaon, d'r aage met oranje sjurties, dassen, sjaolties en pruiken. Hand-in-hand kammerade van 010 en 020 achter 't Nederlans elleftal. Hopelijk zalle de rôôdgehemde Spanjaorde 't onze jonges nie aals te moeilijk maoke en blijf 't zonnechie voor ons schijne.

Moch ie nie van voebal houwe, dan vaalt 'r tò nog genog te geniete in ons land. Lekker in de tuin met 'n spannend boek. 't Rôôje boeksie van Mao Tse Toeng zou 'k mor op de plank laete staon. Lijkt mijn gêen leuke literatuur voor 'n zeumersdag. Laete we dat mor blaauw blaauw laete zôôas in 't vorige verhaoltjie. Mor mooi rôôd is nie lillijk!

Besjaon