



Afscheid Sliedrechtse burgemeester Feitsma.

Dat ziet er nog indrukwekkend uit. Het politiekorps en dat van de reservepolitie (onbezoldigde vrijwilligers) stram in de houding voor het politiebureau. Dit ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Feitsma in 1960. Sliedrecht kende toen nog een eigen korps gemeentepolitie. De agenten waren bij naam en soms ook wel bij toenaam bekend bij de dorpsbewoners.

Aerdige anekdotes bij de pliesie

Net as bij aalle bedrijve en (overhaaids)organisaosies worde d'r bij de pliesie koffiepauzes gehouwe en tusse de middag wordt 'r in de kantine, hede ten daege noeme ze dat een bedrijfsresterant, geschaft. Tijdes die ôôgenblikke van saomezijn wordt 'r wat afgekletst. De nieuwchies pesere de revue, somtije worde staareke verhaole verteld over zaoke uit 't verleeje of wordt 'r een bezonder voorvallechie verteld. Daervan wi 'k een paar vôôbeelde aanhaole. Op een keer vertelde een collegao dat ie 't vollegende hà meegemaakt. 't Speulde zô rond 1960. Hij vertelde dat ie voor z'n zeuntjie van zeuve naer een ouderaevond van de lêêgere school was gewist.

Daer bleek dat aalle leerlinge een opstel hadde motte schrijve. 't Onderwaarep was: 't Waarek và m'n vaoder. Aalle opstelle wazze aan de mure geplakt en êên hong d'r in 't midde van 't schoolbord. Dà bleek nou net 't opstel van z'n zeuntje te weze. Hij was netuurlijk aareg nieuwsgierig và z'n zeun geschreve had. Aalle jonges en maaisies hadde mooie opstelle gemaakt en dus was tie hêêl benieuwd và z'n klaaine jonge hà geschreve. Nou dà bleek kort een krachtig te zijn, want behaaleve de titel van 't opstel had ie allêên geschreve: 'Mijn vaoder waarekt nie. Die is bij de pliesie.' Hij zee dat ie d'r hartelijk om hà gelache en de mêêster kon 't ok wel werdere, want hij hà voor dat opstel tóch een voldoende gegeve. In de ôôge van die jonge wier d'r dus nie gewaarekt bij de pliesie. In de ôôge van een bepaold dêêl van de bevolleking wordt 'r jammer genogt somtije nè zô over gedocht.

Een aandere keer vertelde een pliesiecollegao wàt ie tijdes êên van z'n plantondienste hà meegemaakt. Plantondienste wazze in de jaere 60/70 bij de Rijkspliesie bereaudienste. Dan kò je d'r voor aanderande zaoke terecht, zôôas 't doen van aangifte, aanvraege van verschaaijene vergunninge, vraege en advieze op aanderande terraaine en zô. Tegewoordig mò je daervoor een afspraak maoke. Iets wat hêêl veul mense tege de borst stuit. Volleges een verhaol over de plantondienst kwam d'r een nogaal deftige, và geaffecteerd praotende, daome op 't pliesiebereau. Zij wou aangifte doen van de vermissing van heur hond. De wachtmêêster noteerde aanderande gegeves over dà bêêst en as êên van de leste vraege vroeg tie van và voor ras dien hond was. Zonder blikke of bloze zee de daome dat 't een 'dramaotischen hond' was. Hij zee dat ie mè moeite z'n lache kon inhouwe, want hij wou ze netuurlijk nie in verlegenighaaid brenge. Hij dee net of tie gek was en schreef in de aangifte Dalmatiër, want dát is netuurlijk d'n echte benaoming van dat honderas.

Piet van Grietjies