



Tweede pand van rechts ijssalon 't Zwaantje. Nu op die plaats opticien Sjeun...

Is Gert bij Sjeun in de Kerkbuurt geweest? De oudste brillenwinkel van Sliedrecht. Op die plaats werd vroeger ijs en patat verkocht door Arie van der Zwaan in het eerste 'Zwaantje'. Het pand was nog eerder een showroom van VELO wasmachines. Van der Zwaan verkocht het pand aan Sjeun en vertrok in de jaren '50 naar het Burg. Winklerplein.

D'n bril van Roy Orbison

't Is de bedoeling dà me in de diëlectstuksies van d'n Historische Verêêniging Slierecht zô veul as 't mor ken, aansluite bij de actuaolitaait. Ik kà me dus goed voorstelle dat u u aaige afvraegt wat de actuaolitaaitswaerde is van d'n bril van Roy Orbison.

Percies vendaeg is 't 78 jaer geleeje dà Roy Orbison wier gebore en 72 jaer geleeje dat ie van z'n vaoder een gitaar kreeg. Zellef hà Roy veul liever een mondharmonica gekrege voor z'n zesde verjaerdag. 't Duurde wel effe voordat ie as zanger succes had. Pas in 1960 (net voordat in Engeland d'n 'beatbom' tot ontploffing kwam) had ie z'n êêste hit in d'n

Amerikaanse en Engelse top 10: Only the lonely. Mor juist dát nummer was de rede voor een meneer uit Liverpool om hum te vraege voor een stel optreejes in Engeland.

In 1963 ging Roy met de Beatles op tour deur Engeland. Tijdes die optreejes droeg tie voor 't êêst elleke keer z'n donkere bril. Dat was 't begin van een gimmick: Roy kon nie goed zien; hij leej aan een combinaosie van ôôgziektes. Deur die perbleme droeg tie een bril met dikke corrigerende glaoze. Zonder dien bril zag tie naegenogt niks. In Engeland liet ie dien bril in 't vliegtuig legge (vertelt 't verhaol). Dàs wel gek, want hoe lôôp ie een vliegtuig uit – zonder bril - as ie bekant niks ken zien? Dat hebbe journaliste hum netuurlijk ok gevraegd. Roy vertelde dat ie die zonnebril al op had in 't vliegtuig en dat ie daerom dien aanderen bril vergat. Om een lang verhaol kort te maken: Dien êênigste, donkeren bril het ie opgehouwe tò z'n dôôd in 1988.

As ie een foto wil vinge van Orbisonne zonder dien donkeren bril mò je echt goed zoeke. Maor laete me wel weze ... Met of zonder bril, Roy is een artiest van wèrldklasse. 't Lukte hum om overend te blijve in de tijd dat Engelse meziekgroepe in de wèrld de dienst uitmaakte. Waerom nou dut verhaol?

Netuurlijk vanwege z'n geboortedaotum percies vendaeg. Mor op d'n dag van schrijve was ik zellef bij twêê Slierechse brillewinkels. Bij d'n êêne hà 'k op zô 'n bietjie de lesten dag van de gulde een bril gekocht, die nou wat mankemente begon te krijge (mag ook wel nae bekant 14 jaer !!!) Bij d'n aandere mos ik terecht om m'n ôôge te laete keure, want begin maai is 'r de jaercontrole bij d'n huisarts en die wil wel weer is wete of mijn netvlies nog een bietje in orde is. Want jaot; 't goeje leve aaist zellefs bij een gebore en getoge Slierechter (of was 't Slierechtaer?) z'n tol. Suiker ...

Gert