



*De Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat...*

Vaak betiteld als 'De Groen'. Bij velen bekend als 'Gereformeerde school'. Vanaf 1888, in de Schoolstoep achter de latere Merba. De opvolger, bekend als de 'Hakkenesseschool', werd geopend in 1908 op de plaats waar nu het Merwedeplein is. De laatste school, geopend in 1955, stond aan de Frans Halsstraat. Intussen gesloten na een fusie met de Julianaschool.

### **Hêël veul groen en 'n bietjie geel ...**

Zit jie je aaige de leste tijd ok zo dikkels groen en geel te aaregere? Dà beur mijn de leste tijd nogaal is as 'k de krant an 't leze ben of naer de tillevisie kijkt. Geel van nijd kan 'k worre bij 't leze over de zôôvelste berôôving van 'n oud mensie of 'n goedwillende winkelier. 't Gaot daerbij nie om 'n geeltjie, zôôas ze dà zô mooi in Mokum zegge, mor om kaptaole somme geld. Ruziemaokers vaalle mekaor groen op 't lijf. Voor 't minste of geringste gaon ze op de vuist en dat trewijl ze dikkels nog groen achter d'r ore zijn.

Laet `k `r mor mee stoppe om me kwaod te maoke. We zette `t licht op groen. D`r zijn genogt leuke, fijne streke waer nog veul netuur is. Lekker d`r op uit met de fiets. Rije langs prachtige tuine waeraan ie hêel goed ken zien dat de aagenaere groene vingers hebbe. As ie d`r mor vroeg genogt in `t jaer bij ben, kà je onderweeg ok nog is een groen haeringsie naer binnene laete glije.

Nou motte me netuurlijk met dà fietse ok weer nie overdrijve. Je mot `r is op lette hoevel bejaerde d`r op zô`n elektrisch aangedreve twêewieler rondsjeze. Daer tusse bivekere hêel wat liede die nermaol gesproke allang de gewone fiets aan de wilge gehange zouwe hebbe. Ze zette aalles op aalles om nog net `t gele verkeerslicht te haole met, wie weet, as hullepie de groene strôom verkrege uit `t stopketakt. Een gele kaart zalle ze d`r nie voor krijge, mor je wil nie wete hoevel blaauwe plekke ze mè vaalpertije oplôope. En dan komme ze d`r nog goed vanaf! De bloeditstortinge worre vâzellef wel groen en geel en verdwijne op d`n duur!

D`r zijn aaltijd wel mopperaers te vinge, die `t beter denke te wete. Mense die vinge dat `t gras bij de bure aaltijd groener is. Laet ze bij groen toch gewoon aan fris en vers denke, dà groen de kleur is van hoop en vree. De milieubeweging hê nie voor niks groen as symbool gekoze en ok hêel wà poletieke pertije, zôas Groen Links, D66 en `t CDA hebbe de kleur groen hôog in `t vaondel. Ik weet `t nie zeker, mor groen zou nae blaauw wel-is de mêest voorkommende kleur op aerde kanne weze. Nie voor niks hulle de soldaote van de landmacht d`r aage in cammeflaoziepakke mè veul groene vlakke om d`r aage schuil te kanne houwe. Ik hoop nie dat `t jullie bij `t leze van dut bovestaonde groen en geel voor de ôoge is geworre. Aanders zou `k zegge: " `t Trekt echt wel weer bij! Net as aal die bont en blaauwe plekke bij de strôomracers!"

Besjaon