



Scheepswerf Boer bij de Wiel.

Na de periode bij de Watertoren verhuisde het bedrijf Boer naar De Wiel. Ooit stond op deze plaats een schoolgebouw dat vervangen werd door de Wilhelminaschool in wijk B. Hierna was op de afgebeelde plek de bakkerij van Kramer te vinden. Na het vertrek van scheepswerf Boer naar het terrein van De Klop verrees het appartementencomplex Merweburgh op deze locatie.

Van hoefsmeejerij tot scheepswurref (1112)

Aaindelijk is 't dan zôôver dà nae jaerelang gesteggel 't 'Plaetjie', wà suns menseheugenis opslagterraain was van Odderjaon Volker, een nieuwe bestemming krijgt. Ja, ja, die Leo Boer het 't meraokels voor mekaor. Wat ken 't toch aerdigchies gaon in de wèrld. In mijn jonge jaere heb ik nog gewaarekt bij z'n opao, Jan Boer de smid, toe die nog bij de waoertoren z'n smeejerij had. Naest 't boerewaarek, zôôas kachelpijpe en elleboge, rijshaoke en hakmesse, maakte me roeibôôte, ankeraoke en vlette. Ok hadde me wel is karrewaachies aan boord van binnevaertschepe die met hôôg waoer in de gantel wiere gehaold. Wat kan d'r in een

menseleve van een goeje 80 jaer toch een hôp gebeure, want zô lang is 't geleeje dat opao Jan voor z'n aage begon. Naedat de bedrijfslaaijing met de twêe zeune Jaop en Mêes was uitgebraaid, wier de zaak verplaetst naer d'n omgeving van De Wiel. D'n ouwe bakkerij van bakker Kraomer wier afgebroke en zôdoende ontsting d'r een aerdig wurrefie aan vlot waoter. 't Was wel weer in een weunwijk en aan klaoge van de buurt netuurlijk gêen gebrek, maor 't was een vooruitgang al was 't tò nog behellepe. Nae een aantal jaere kwam d'r een mogelijkhaaid om 't bedrijf te verplaetse naer 't terraain waer vroeger scheepswurref 'De Klop' was. Een grôte veruitgang mè meer ruimte en zôwaer een aage haoventjie en drôgdokke. Wat ok belangrijk was: gelege in een industriegebied. Maor nou is de kogel hêlemael deur de kaarek en gaot 't bedrijf opnieuw verkasse naer een aandere lekaosie en wel naer 't veul besproke 'Plaetje'. Een meraokels mooie plek compleet met een insteekhaove. Opao Jan zou tò nog is motte zien, hoe z'n onderneming van êenvoudige durrepssmid is uitgegroeid tot een bedrijf dà behoorlijk z'n pertijchie meeblaest in de waarekgelegenighaaid van Slierecht. Nóg mooier is 't, dat 't poletieke getouwtrek om 't 'Plaetje' aaindelijk aan een end is gekomme met as rizzultaot een bedrijveterraain dat 'r weze mag. Zô kan een berichie in de Maarewestreek je weer hêemel trug voere naer 't verleeje. Ik ziet de rommelige smeejerij van opao Jan nog zô voor me, en ik ruik nóg de amparte geur van vuur en ijzer. Denk ik t'r nóg aan hoe hard 'r gewaarekt wier en hoe je as jonge knaop gevurremd wier tot vakman, want 'kan nie' bestong nie en een gevleugelde uitspraak van baos Jan was: "Goed knoeie is ok een vak!" Maor ok weet 'k nog hoevel kou we hebbe geleeje. Mor nooit zal ik vergete hoe Jan Boer ons in de oorlogsjaere letterlijk in leve hê gehouwe deur daegelijks te zurrege voor twêe, deur tante Lenao, z'n zuster, gebakke taareve boteramme!

j.vdvlies-t@telfort.nl