



### **Omgeving tussen De Wiel en de Boslaan ...**

Een oud beeld van de buurt waar Piet van Grietjies over schrijft. Links de vroegere slagerij van Veldhuizen. Op deze plek treffen we nu appartementencomplex Merweburgh aan. Rechts de woning die later diende als opslagruimte voor lorrenboer Broeren. Hiernaast de stoep die in het verhaal beschreven wordt. Geen enkel pand heeft de strijd tegen de sloophamer overleefd! Sliedrecht is hier sterk veranderd ...

### **Weune in 'n stoepie**

Pas geleeje zat 'k weer is te neuze in 't fotoarchief van d'n Historische Verêêniging. Aailijk hêel tevaallig kwam 'k bij foto's terecht van ouwe huize in Wijk A. Toe wier 'k nieuwsgierig of ons ouwe huisie d'r ok te vinge was. Ja hoor, d'r wazze d'r 'n paor van A 1049. Die weuning sting in de stoep bij lorreboer Broere. Je gedachtes dwaole dan onwillekeurig af naer de tijd dà je daer geweund het. Dà was bekant 10 jaer en 't is ruim zestig jaer geleeje. Wà me daer nou van bijgebleve is? Netuurlijk speulde me met de aandere kainders uit de stoep.

We deeje veul spellechies. Aagelijk teveul om op te noeme en daerom zà 'k t'r mor 'n paor noeme: wegkruipie of verstoppertie, tiksie-is-'m, hinkhokke, pikkere mè pikkers van klaai of mè glaoze stuiters, touwchie springe, zwieptolle met een stoksie met een veter, hoepete met een oud fietswiel, polsstok springe over smalle slôôtjies in de polder en kwartette mè kaorte die gemaakt wazze van kertonne segrettedôôsies. Zô kan 'k t'r nog wel meer noeme, mor ik zel 't hierbij mor laete. Wel heb ik 'r hêêle prettige herinneringe aan overgehewe. Wà kan 'k me nog meer voor de gêêst haole? Nou, onder aandere dat 'r bij een afvoergeut achter de ouwe huisies van Broere, een houte vlondertie sting waerop de klompe wiere geschuurd. Daer was ok een ope ruimte waerop een rij drôôgstellinge sting mè waslijne en een lange paol om de klêêje op te kloppe. Interessant vong 'k ok de grôôte houte pers in êên van die huisies van Broere. Daer hê 'k nogaal is naer staon kijke as Jan Broere aan 't perse was. Achterin de stoep sting een gaaitestallechie. 't Maakte op mijn veul indruk as t'r klaaine gaaitjies wiere gebore. Ok kree 'k wel is gaaitemellek. Dà vong 'k hêêl apart smaoke. Vedder het de hooiblaezer van boer Van den Heuvel indruk gemaakt. 't Fijnste daervan was dà wij dan hooi mogge trappe. We spronge dan stiekum vanaf de dakballeke. Spannend dat dà was! Vedders kan 'k me herinnere dat 'r achterin de stoep een welslôôt liep. 's Winters was 't ijs daerin hêêl onbetrouwbaor. Ik het 'r verschaaijene kere een nat pak gehaold met aalle gevollige daernae thuis. As ie dut aalles opschrijft mò je toch vaststelle dat 't aamel niks besonders was, mor 't hê mijn wel een gelukkige jeugd bezurregd. Ik stao t'r wel versted van dà je dut je aage nog goed ken herinnere. 't Is toch een hêêl hortie geleeje. 't Geheuge is toch een hêêl aigenaerdig iets. 't Wist kennelijk slechte herinneringe, trewaail 't mooie behouwe blijft. Ik wens aalle lezers dezellefde prettige jeugtherinneringe toe!

Piet van Grietjies.