



Gebouw 'De Korf'. Bij velen nog bekend als de Ambachtsschool.

De Beatclub in 'De Korf', een vroeger schoolgebouw uit 1861, is een van de jeugdherinneringen uit de 60-er jaren van Gert. Er zal toen niet op een decibelletje gekeken zijn. Dat was een eeuw eerder wel even anders toen de telegrafist, die op de bovenverdieping 'kantoor' hield, op het matje moest komen voor geluidsoverlast en uiteindelijk zijn biezen kon pakken.

As 'k 64 ben ... (1114)

Toe 'k in de zeumer van 1967 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' van de Beatles koch, luisterde ik tuurlijk ook naar 'When I'm Sixty-Four'. Net 17 geworde, doch 'k "Jezus, 64 dà 's oud!"

Mor twêê weke geleeje was 't zô wijd en vierden 'k mè m'n familie die verjaerdag. Een familie die aan d'n êêne kant inkrimpt (onze vaoders en moeders zijn al een hortie dôôd) en aan d'n aandere kant een bietjie groeit, want vorig jaer wier 'k opao. Dà was wel effe wenne trouwes.

Netuurlijk mag ik aaltijd voor m'n verjaerdag een verlanglijsie maoke. Dà doe 'k ok elleke keer weer vol overgaove. D'r zijn zôovel dinger die 'k nog wel zou wille kôope. Allêen is t'r op m'n waarekkaomer (we verbouwde de graozie) zô langzaomerhand wel spraoke van ruimtegebrek.

Daer zijn slimme oplossinge voor. M'n vrouw het al jaere een e-book. Dà 's een soortement computertie waer ie boeke op ken leze. Scheel met de vekansie veul ruimte: in plek van 10 echte boeke neem ie dan zô 'n e-book mee. Meer as een dubbelde Donal Duck is 't apperaot nie, maor d'r kanne wel meer as 100 boeke op. En die lees ie in ééne vekansie nooit uit. "Mò je ok vraege!", was 't advies.

Dat hè 'k gedaen en gekrege ok. Mijn perbleem is, dà je mè zô 'n e-book gêen pepier meer in hande het en dà je d'r ok nie aan ken ruike. Dà kan netuurlijk wel, maor dan ruik ie gêen pepier of drukinkt meer, maor zonnebrandolie. 't Is per slot van rekening vekansie, hee.

Ik neem dus elleke gelegenighaaid te baot om een echt boek te vraege. M'n klaaindochter schonk me 'Nie doen opa'. Een boek mè tekeninge van Peter van Straaten over aanderande misverstande tusse grôôtouwers, kaander en klaainkaander. Zellefs de grôôtste e-bookfan schonk pepier: 'Het grote jaren 60 boek'. Dà 's voor iederêen vâ mijn leeftijd een aanraejer. As ie de jaere 60 van de vorigen êêuw bewust hè meegemaakt, is dà boek een fêest van herkenning. 't Overgrôôte dêel van 't boek zijn foto's en bij 't zien daervan schiet jie van aalles en nog wat weer te binne: 't voeballen mè je vriendtjie in de Juliaonaotraet, de êête 'donkere' schoolfêesies, d'n beatclub in 'De Korf', 't kabinet Cals mè Joop den Uyl as menister van ekenomische zaoke, de provorelle in Amsterdam en ok nog is je êête vriendinnechie. Een méer dan prachtig boek en ... gelukkig nie as e-book te kôop.

Nog een jaer en dan gao 'k 'van Drees trekke'. Voor mijn familie te hope dà 'k 't dan, en daernae, nog jaere aallemael zellef ken doen, toch?

Gert