



Tienhoogflat in het zonnetje ...

Een zomerse dag. De oranje versiering ontbreekt nog Het zonnige weer spat er vanaf. De eerste Sliedrechtse 'wolkenkrabber' torent sinds beginjaren '70 boven ons dorp uit. Gelukkig is het bij drie 'reuzen' gebleven. Dit zeer tegen de zin van oud-burgemeester Van Hofwegen, die ons gehele dorp wilde versieren met torenflats. Nee, dan liever oranje vlaggetjes ...

Zeumerse daege in 't voorjaer (1115)

Sjongejonge wat een voorzeumer! Nè zôôas vroeger. 't Zal wel nie, mor i je gedachte was 't toe ommers aaltijd mooi weer, hee. Nou schijnt 't weer aalsmor extremer te gaon worde. Waaremere zeumers en kouwere winters. Oh, wacht eve, aareges aandere las 'k dat 'r juist nooit meer een Ellefstedetocht zou kenne komme. Ok worre d'r voor over zô'n zestigduizend jaer nieuwe ijstije voorspeld. As ie kijkt naer wat 'r de leste veertig of vijftig jaer aamel veraanderd is in ons klaaine landjie en op onze hêêle wêreld, dan lijkene me aal die

toekomstverspellinge mor onmogelijke gissinge. Mor de leste daege, aailijk al de leste maonde, wazze zonnig en waarem. Dat hèn me al vast. Daer lijkene de mêêste mense toch wel aareg van te geniete.

't Toeval wou dà me de leste tijd nogaal is op een camping wazze in Braobant. Wat is 't dan lekker as ie gelijk soches i je tent of buite ken ontbijte. Dan uitgebraaid in 't zonnechie je krantje leze en daernae op ie fiets stappe om de prachtige omgeving te verkenne. Intens tevreeye kèn je dan geniete van 'n ijsie of een dranksie op 'n terrassie. Dan bè je prompt vergete dà je tevaallig in 'n put stong en al drie keer waoter in de voortent had ...

Vleede week wazze me nog eve thuis en zagge vol verbaozing dat 'r al aerdig wat oranje vlagchies in onze straet honge. Bij de tienhôngflats hong trouwes ok al hêêl wat versiering. Trug op de camping zagge me tot onze verrassing slierte van tientalle meters oranje slingers wappere in de wind. Ok honge d'r aanderande vlagge te pronke ter ere van 't kommende WK voebal in Brezilië. 'k Glôôf nie dat 'r aandere sporte zijn waer we mè zôôvel mense zôô waarem voor lôôpe.

Netuurlijk praot 'k nou aailijk over onbelangrijke dinger. Zon of regen telle niet as ie in de perbleme zit of aareg verdrietig ben. Voetbaluitslaoge worde tetaol onbelangrijk azze me die vergelijke met de grôôte perbleme in de wèrld. Mense die al weke in de war zitte omdat 'r dochter in een ver land kwijt is en asielzoekers die al maonde of jaere wachte op definitieve toelaeting, die maoke d'r aage vast nie druk over zonnebrand of 'n boichie. Mense die aareg ziek zijn of nog mor pas geleeje te hore hebbe gekrege dà ze ontslaoge zalle worde, hebbe warschijnlijk hêêmel gêên zin om slingers mè vlaggetjies op te hange.

Hoe dan ok, 'k hoop van harte dat 't een mooie zeumer voor u mag worde. In aalle opzichte zonnig en waarem. De liefhebbers

veul plezier bij 't voebal kijke. Aallemael 't aalderbeste, hee!
Dag hoor!

Korsjonno