



Het vroegere Hobbemaveldje.

Toen Sliedrecht nog over voldoende ruimte beschikte werd tussen Thorbeckelaan en Hobbemastraat een sportveldje aangelegd. Het werd o.a. gebruikt voor gymnastieklessen, korfbal, schoolvoetbal en Oranjefeesten. Korfbal en schoolvoetbal trokken veel toeschouwers. Helaas moest het veldje plaatsmaken voor de bouw van een binnenzwembad en een appartement complex. Er bleef er maar een klein deel van het veldje over ...

Naer de finaole ...

Nou de voeballers bij 't WK in Brezilië d'n twèède ronde hebbe gehaold, gaon m'n gedachte uit naer die keer dà 'k zellef aan 'n 'grôôt' toernooi hè magge meedoen. Al weke hadde we d'r naertoe geleefd. Je sting d'r mee op en je gong d'r mee naer bed. Op 't schoolplaain wier naareges aandere over gepraoet. D'r honge nog net gêên vlagchies uit, mor de stemming zat 'r goed

in. Wie zou d'r mee magge doen? Hà mêêster Vogel al 'n opstelling in z'n hôôd? Hij was voor ons wà Louis van Gaol voor de manne, nou ja jonges, van Oranje is.

Mêêster Aorie Vogel kon d'r wà van! Elleke zondag speulden die in 't êêste van Slierecht. `k Had `m hêêl wà keer zien opdraove. Rechts- of linksbinne, gek hee, plekke die nou in 't elftal van Oranje nie meer bestaon. Ja, vertel me wat over systeme. Slierecht speulde 3-2-5. Dà 's nog is aanvallend te noeme. Op doel sting ok 'n kanjer: Teus de Baot, die zellefs nog deur Feijenoord benaederd is geworre, mor Slierecht trouw bleef. Markant was ok Jaop van Gendere, de vaoder van Piete, een jonchie dà bij mijn op school zat. Vedder herinner `k me nog de `Lange Jaop' zôôas Jaop Nederlof wier genoemd. Je hoof nie lang nae te denken waer die z'n bijnaom aan te danke had. Tot de kanjers behoorde ok m'n vaoder Toon Lissenburg, tot nog toe d'n êênigste Slierechter die ooit 3 doelpunte in de Rotterdamse Kuip maakte in een beslissingswedstrijd tege O.D.S. uit Dorcht!

Een paar weke vóór 't schoolvoebaltoernooi, want daer gong 't om, kwam mêêster Vogel met d'n opstelling voor d'n dag. Toe wier 't aftelle tot de Paosvekansie. De wedstrije wiere gespeuld op 't veldjie aan de Hobbemastraet. Op 't schoolplaain en op 't veldjie op de Kaoi wier nog is duchtig getraind. Een pertijchie tege Giessendam liep zôôas gewoonlijk uit de hand, mor de schae bleef bepaarekt, iederêên was hêêl gebleve. Klaor voor de strijd tege de overige Slierechse schole. We hadde een leuk ploegchie, mor wazze wel bevrêêsd voor de gaste van school 3 uit de Oranjestraet. Daer zatte zôôvel kaainders op school dà ze mor raok konne kieze. `k Zal ie de veddere gang van 't toernooi bespaore. 't Is ommers al meer as zestig jaer geleeje waer `k over schrijft. Mor ik kà je wel vertelle dà me 'n jaer lang mè glunderende blikke naer de gewonne beker hebbe zitte kijke ...

Nou zitte nog hêêl wat van die schooljonchies van toen mè veul spanning naer `t tillevisieschaarem te kijke in de hoop dà Louis van Gaol en z'n oranjeklante ók de beker zalle verdiene! Hup Holland!

Besjaon