



Een prent van kasteel Crayesteyn ...

Kasteel Crayesteyn zou aan de zuidelijke oever van de Merwede hebben gelegen. Het blijft echter een schemerachtig verhaal rond het gebouw. Velen kennen de naam en zullen de plaats aan de overzijde van de rivier noemen. Wat er echter exact bekend is over de oude burcht blijft onduidelijk. Wellicht weet iemand meer duidelijkheid te verschaffen?

Een echt kesteel (1120)

Nou 't mijn beurt weer was voor een diëlectstuksie, kon 'k mè gemak vier, vijf onderwaarepe bedenke; 'k had 't over de Slierechse vlagge kanne hebbe en de discussie die daerover intusse is ontstaon, over vermêênd misbruik, of de Deltaolaon. Maor ik koos voor 'n echt kesteel.

Mè belangstelling las 'k de stukke van onze oud-durrepsgenoot Henk 't Jong over de geschiedenis van Slierecht. Eêlijk gezeed vong 'k ze knap ingewikkeld, zeker as Henk aan de slag gaot met de naome van aanderande bisschoppe, grave en aanverwant Middelêêuws gebroed. In êên van de stukke (Sliedrecht versus Oversliedrecht) legt ie uit dat 'r wel zeker

spraak was van een Slierecht aan d'n overkant van de revier. Maor Henk wijdt gêên woord aan 't kesteel Crayesteyn, dat in êên van de drie ouwe ambachte van dat Slierecht mot hebbe gestaon. En aagelijk zou ik over dat ouwe kesteel wel veul meer wille wete.

Aalles wà 'k 'r tot nou toe over hè kanne vinge, is een plaetje in 't Rijksprentekabinet. As ie dat bekijkt, dan lijkt 't een stêene kesteel gewist te weze. Dà klopt dan met 'n verhaol over de belegering van Dordt nae de moord op Floris V (die ken ik dan weer wel!). Daerin wordt verteld dà Crayesteyn 't Steenhuis is dat in Sliedrecht staot.

Waer ik nou zô benieuwd naar ben, is waer dà kesteel percies sting, en dan veraal waer die plek tegewoordig te vinge is. As 't echt een stêene kesteel was, dan motte d'r aareges restante te vinge zijn. Een paor jaer geleeje hà 'k 't hier met een ouwe bekende over. Hij weet hêêl veul van de geschiedenis van ons baggerdurrep en wis me te vertelle, dat 'r ooit restante gevonge zijn vlak voor d'n oever bij Bellevue. En nie dà 'k m'n zegsman nie vertrouwt, mor niemand aandere hè me tot op hede de juisthaaid van dut verhaol kanne bevestige.

Stel nou is dat 't waer is, dan zou 't ok interessant zijn om in beeld te krijge hoe d'n Ouwe uibraaijing d'r in die tijd percies uitzag, waer de revier toen liep, en hoe breed dat ie toe was. Netuurlijk, ik weet ok wel hoe de plaete d'r kort voor 't besluit om 't gebied in te richte voor huize en een haven d'r uitzag, maor dan hebben we 't intusse wel over 'n mement dà zô 'n 500 jaer laeter is.

Waerom dà 'k daerin zôôvel interesse heb?

Ik hè m'n jeugd op d'n Ouwe uibraaijing deurgebrocht en toe nooit gewete wat de geschiedenis van die wijk was. Dat kwam pas laeter toe 'k ondekke dà mijn buurt een plan was van 'n stel Slierechse progressievelinge die 'Slierefruit' bedocht hadde.

Gert