



### **Oorlogsmonument aan de Stationsweg te Sliedrecht ...**

Het oorlogsmonument in Sliedrecht is een bronzen beeldengroep van een aantal mensenfiguren. Ontwerper: Frans Nix. Het beeld is geplaatst op een natuurstenen voetstuk. Op de rechter muur van het monument bevindt zich een plaquette. De tekst op het voetstuk luidt: 'VOOR HEN DIE VIELEN'. Helaas kunnen we nog steeds op vele plaatsen dergelijke monumenten plaatsen ...

### **Waainig geleerd van 't verleeje ...**

'n Hortie geleeje zee iemand dat ie de krant had opgezeed en nie meer naer 't nieuws op de tillevisie keek. "Aamel naorighaaid!" 'k Sting d'r raor van te kijke. "Die steek z'n kop in 't zand", doch ik. Net doen of t'r niks an de hand is, dan is t'r ok niks loos. Zôô makkelijk gaot dat nou ok weer niet. Je kà je aage wel perbere af te sluite van de rest van de wèrld, mor dat luk echt niet.

Van de week wiere we getroffe deur nôôdweer. Keek ie naer buitene, zag ie dat de straet blank sting. De riele konne de stortboië nie meer verwaareke. Gelukkig viel 't bij ons in de straet nogal mee, mor 't was wel 't praotjie van d'n dag. Zôôwaer de beste imitaoter van de struisveugel kon d'r nie meer om heene. Hij mós wel hore en zien wat 'r aan de hand was. Kon die ok meekrijge hoe aareg 't was in Haarefeld op de Nieuweg. Huize waer 't waoter naerbinne liep, omdà

ze vroeger in 'n put gebouwd wazze. Tevaallig ree 'k 'n paor daege geleeje deur die straet en 't was wel hêel duidelijk hoe laeg die huize legge. Hopelijk hebbe de mense 'n goeje verzekering afgeslote, zôôdà ze de schaej vergoed krije...

Dà zal in de oorlogsgebieje nie 't geval weze. 't Lijkt wel of de haaleve wèrld in brand staot. Waer gaot 't nou hêemel om? Macht en gelôôf! Aailijk nooit anders gewist. In de Tachtigjaerige Oorlog vochte de kathelieke en de protestante mekaor de kêet uit. Aallebaai christene note bêêne. Wie was de pineut? De gewone mense die met de brokke bleve zitte. Nou lees ie weer dat de christene deur 'n moslimbende van huis en haerd verdrewe worre. Hoe zwaer hebbe de Jode geleeje onder 't juk van Hitler? Hebbe we d'r iets van geleerd? "Ja", zou ie zegge, mor as 'k dan 'n stellechie leuze hoor schrêuwe tege de Jode, en dat notebene in ons aaigneste landtjie, dan zou ie host wense ok 'n struisveugel te weze. Nou wi 'k de aanvalle van Israël in de Gazastrook nie goedkeure en aanderson ok nie. De menshaaid hè nog mor waainig geleerd van 't verleeje.

Macht speelt ok 'n rol in Oekraïne. Wie zijn hier weer de slachtoffers? De gewone mense. Aareme boerties die d'r huisies in puin zien geschote. Mense die huis en haerd verlaete en 'n heenkomme motte zoeke. Zellefs mense die niks te maoke hebbe met de strijd en op weg naer elders uit de lucht worre geschote. We kijke d'r naer en zijn machteloôs. De macht is in hande van de gaste met de waopes ... Verschrikkelijk!!!

Besjaon