



De klok in de Sliedrechtse kerktoren ...

Jan doet de voornaamste zaken van de Sliedrechtse kerk in zijn verhaal uit de doeken. Ik moet daarbij ineens denken aan al die mensen die sinds 1604 de kerkklok hebben horen luiden. Waarschijnlijk zullen ze wel geweten hebben waar de klepel hing. Zo dichtbij als op de foto zullen de meesten de klok niet gezien hebben.

De Grôôte kaarek is weer bij de tijd (1125)

't Kan d'n opmaarekzaome wandelaer nie ontgaan zijn dat ons oudste Slierechse bouwwaarek, de grôôte kaarektoren, een mooie opknapbeurt het ondergaan. De toren, die sund 1855 aagendom is van de burgerlijke gemêente en al êeuwe beeldbepaolend is voor de Kaarekbuurt, het een rijke historie. De fundaosie van de toren legt `r al vanaf 't jaer duzend en 't onderste gedêelte is middelêeuws, 't Boveste dêel is weer een bietjie jonger en stamt uit de herbouw in 1825. In 2009 was de windhaon al een pôosie afwezig. De rede hiervan was dat 't haontjie een bietjie scheef stong, wat werschijnlijk deur blikseminslag was gekomme, en 't was de vraeg of 't wel de

goeje kant uit keek. Hij staot inmiddels weer as nieuw te blinke in 't zonnechie en geef weer krek aan uit welleken hoek de wind waait.

De toren is voorzien van een luidklok uit 't jaer 1604 met een middellijn van bekant een meter. Die klok roept al êêuwe 's zondas 't kaarekvollek op om toch veraal te komme. As nôôdklok het ie, voor zôôveer ik weet, voor 't lest dienst gedaen in de nacht van de wotersnôôd in 1953. Aerdig is om te wete dat bij de resteraosie van de toren in 1953 op 4 meter onder d'n dijkvoet een sarcofaog is gevonge met een skelet. Die stêene kist het een pleksie gekrege bij de Rijks Universitaait van Utrecht. De uurwaareke zijn tegewoording digitaal. (Hêêlemael aagetijds dus, maor ooit zal d'r wel een slingeruurwaarek in hebbe gestaon.) Een voordêel daarvan is de grôote precisie zodà je gerust je lozie d'r op gelijk ken zette. De wijzerplaete en de verlichting wazze tetaol verslete. Naedat die weggehaold wazze, hebbe we een hortie tege planke aan motte kijke in plek dà me konne zien hoe laet 't was. Maor nou! Gloednieuwe wijzers en wijzerplaete met schitterende gouwe cijfers. De cijfers en de wijzers worde 's aeves verlicht mè led-lampies zôôdà je ok in d'n donker kan kijke hoe laet 't is.

't Kaarekgebouw is laet 18^e êêuws en vaalt sunds 1991 onder de monumentewet. 't Is ok aareg de moeite waerd om naer binne te gaon. De preekstoel met 't dôôphek en de psallemborde in Lodewijk XV stijl wiere geplæetst in 1764. Daernaest hebbe we nog de monumentaole 'schout en schepene bank' en netuurlijk 't prachtige 'Naber orgel' gebouwd deur C.F.A. Naber voor de prijs van 6750 gulde. De bouw van 't urregel duurde meer as een jaer en op 2^e Kersdag 1852 was 't zôôveer dat 't in gebruik kon worde genome. Bij die gelegenighaaid wier ok een nieuwe kanselbijbel, gedrukt in 1748, as geschenk aangebôôje. Het vernaomste stuk van de kaarek!

Jan van der Vlies