



Uitlaatpark voor honden...

Prachtig verhaal van Piet. Tja, daar kunnen we in Sliedrecht niet tegenop. Toch maar eens met de camera het parkje tegenover ons huis in getrokken. Zon en schaduw speelden mee. Geen wilde dieren tegengekomen. Wel twee stellen eenden en een loslopende hond. Je hoeft het niet ver te zoeken om iets moois te vinden, maar het Krugerpark blijft natuurlijk uniek ...

Nasjenaol Parrek Kruger

't Is weer vekansietijd en dan zit 'k dikkels in vekansiefolders en vekansieboeke te snuffele en dan kom ie somtije wel is in Afrikao terecht. Bij Afrikao denk ie ommiddellijk aan sefaori's naer de wilde stepes in Keniao of Afrikao. Nae aalles goed te

hebbe deurgenome kwamme me tot 't besluit om is een keertie naer 't Krugerparrek in Zuid Afrikao te gaon. Dà parrek is gelege in 't Noord-Oôste van Afrikao, tege Mozambique en Zimbabwe aan. We beslote mè vriende te gaon en we vloge êêst naer Durban voor een strandvekansie en reeje daernae met een huuroto naer 't Krugerparrek. De reis d'r heen is al een hêele ervaering. Ten êêste mò je links rije en bovedien kom ie deur 't prachtige Kwazulu-Nathal. Je rij deur plaetsies as Middelburg, Hoedspruit en aandere durrepies met aareg Nederlans klinkende naome. Onderweeg hè me nog Gods Window bezocht, vanwaer ie nermaol gesproke een overweldigend vergezicht het, mor waer wij niks zagge deur dikke mist. Wà dà betreft gêen verschil mè Nederland, want daer kan 't weer ok best is tegevaalle. 't Plaetsie Pilgrims Creek hè me ok nog aangedaen. Dà stadtjie ziet 'r nog alleevel uit as hêel vroeger zôôas dat te zien is op ouwe fotoochies en de Draokesbaarege zijn 't ok waerd om te worde bezocht om z'n machtige baarege en dichte bosse.

Nae volop genote te hebbe van de raais naer 't Krugerparrek, reeje me deur een zuidelijke poort 't parrek binne en vanaf 't êêste ôôgenblik kijk ie je ôôge uit. 't Landschap is aodembenemend en veraal de waaidshaaid maok veul indruk. De heuvels zijn van een onwerschijnlijke schôôshaaid. Je rij hôôfzaakelijk over zôôgenaomde grondpaoje, ofwel onverharde wege. In 't parrek zijn beschaaremde, vaailige kampe. Buite die kampe verblijve is verbôôje en levesgevaerlijk. D'r zijn al hêel wat aigewijze toeriste omgekemme deur onverantwoordelijk gedrag.

Iederêên wil foto's maoke en sommiges gaon dan uit d'n oto trewaail dà streng verbôôje is. Somtije mè dôôdelijke aflôôp. We viele van d'n êêne in d'n aandere verbaozing deur zôôvel overweldigende netuur. As Krugerparrekbezoeker wil ie dolgraeg de zôôgenaomde Big Five zien en wij hadde 't geluk dà dat lukte. 't Is bekant nie mogelijk om ie gevoeles daerbij te beschrijve as ie daer in de vrije netuur opêêns van dichbij ôôg

in ôôg kom te staon met een groep lêêuwe, een kudde olifante of witte neushoorns. De aandere bêêste, waeronder de rest van de Big Five, blijve bij een ontmoeting ok indrukwekkend. As 'k dan nog de buffels, luipaerde, springbokke, impaola's, zebrao's, gnoes en de prachtige veugelsoorte noemt, dan kà je begriipe dà je die indrukke de rest van je leve bij je draogt en veraal: koestert!

Piet van Grietjies