



### Vroegere boerderij in Wijk A

De boerderij op de foto is de enige die, na de dijkversterking tussen de 'Witte Brug' en de Boslaan, ontsnapt is aan de sloophamer. Het gebouw is gerenoveerd en te vinden achter de huidige plaats van de dorpsynagoge. De familie Maat en later Den Bruigom 'boerden' in deze omgeving. Een historisch stukje Sliedrecht.

### **Bekant nie trug te kanne**

Van de week ree 'k op m'n fiets over d'n dijk. Inêêns doch 'k aan de jaere dà 'k met de bêênewaoge naer school gong. Wat zag aalles d'r aandere uit. De waailande wazze d'r nog, en met die groene vlaktes netuurlijk ok de boerderije. Onderweeg naer school 1 kwam ie d'n êêne nae d'n aandere tege. 't Begon bij boer D'n Beste. Tege d'n dijk aan sting haalef verschole deur 'n reusachtige kestanjebôôm een in mijn ôôge toen al ouwe boereweuning. Omdà m'n ome Jas de Waerd 'r mè boodschope aan de deur kwam, hà 'k 't mazzeltjie om saome met hem d'r wel-is binne te magge kijke. Veraal is me de

ruimte bijgebleve waer kaes gemaakt wier. Hêël bezonder voor die tijd om is te zien. Tillevisie besting nò nie en ons wèrldjie was nie veul grôôter as de schoolplaete die op school aan de muur honge. Wel leuk om laeter te kanne vermelde dà je 't begin van 't 'Kaesimperium' van 'Den Besten Kaas', veraal bekend van de marte, hè magge meemaoke.

't Zijn d'r te veul om aamel op te noeme, want pakweg om de 150 meter kwam ie de vollegende boerehoeve tege. Aamel met 'n stal d'rbij en 'n lap grasland tot de A 15 en voor de aanleg daarvan tot d'n ouwe Tienegt. 's Zeumers liepe d'r volop koeie in de waailande. Die van de bure konne ze allêênig mor zien en hore, want tusse 't êêne waailand en 't aandere was 'n slôôt die voor d'n afwaotering mos zurrege. Dat hadde ze al êêuwelang geleeje goed bekeke toe ze 't moerassige gebied in weere verdeelde. Stukke land die van een bepaolde brêêdte wazze en deurliepe vanaf d'n dijk tot aan 'n wetering die haoks op de weere gegraeve was.

De waailande tusse d'n dijk en de A 15 zijn verdwene, de boerderije grôôtendêêls geslôôpt. Een huizenzêê het ze verdreve. De koeie zijn met de ruilverkaoveling mee verhuisd naer 'n pleksie over 't spoor. Daer konne ze nog 'n hortie buite graoze en stinge 's winters in 'n mederrene stal. Mor wà 'k de leste tijd ziet is dat 'r aalsmor minder koeie in de waai lôôpe. 't Zal wel verdêêliger zijn voor de boere. Of de koeie 't leuk vinge om hêël 't jaer op stal te staon, daer wor nie naer gevraegd. D'n Alblasserwaard zel best nog tot de agrarische gebieje behore, mor as buitestaonder zie je d'r steeds minder van.

"Wat 'n verschil!" doch 'k aal fietsend langs d'n dijk. Aan d'n binnekant grôôte blokke stêên, aan d'n aandere kant wat ouwe bebouwing met daer tussenin, nie aaltijd passende, nieuwbouw. En ... daer bovenuit torent nog aaltijd de waotertoren. Hoe lang nog ?

Besjaon