



Leerlingen poseren op de sociale moestuin te Sliedrecht.

"Burgers, boeren en buitenlui, komt dat zien!" Zaterdag 4 oktober 2014 werd in het kader van 'Sliedrecht 950 Jaar' een middeleeuwse markt gehouden op het Burgemeester Winklerplein. Volksvermaak, handel, muziek, dans en loterijtrekkingen. Leerlingen van basisschool 'De Wilgen' stonden op de markt met door hen op de sociale moestuin gekweekte 'Vergeten Groenten'. Het was een dag om niet te missen.

't Hedendaegse taalgebruik (1132)

't Ken de trouwe lezers van De Maarewestreek bepaald nie ontgaon dat d'n Historische Verêêniging in Slierecht aaltijd waarem en voorop lôôpt om 't verleeje een pleksie te geve in onze saomeleving. Hierbij denk ik aan de kortgeleeje verschene fotoboeksies mè mellekboere en kroijeniers. Of de planne die ze ontwikkeld hebbe om 950 jaer Slierecht op de kaart te zette; hoe komme ze d'r op zou ie zegge! Ik mot hierbij wel-is denke: "Hoe hebbe de toendertijd levende Slierechters toch gepraot?" Nou dà 's een ope deur intrappe, hee? Netuurlijk hebbe ze ons aaigeste diëlect gepraot. Maor taol is nou êêmel aaltijd in beweging en aan veraanderinge onderwurrepe en dà geldt netuurlijk ok voor 't diëlect. Taol evelueert zôôgezed.

Mijn aaigeste moeder zee aaltijd in plek van vlees 'vlaais' en vensters wazze 'vaainsters'. Aalbesse noemde ze 'aolebaaie' en kerse wazze 'kaarse'. Zô zou 'k nog wel een paor voorbeeldtjies kanne noeme. Onze

kaainders kijke ons met ongelôôf in de ôôge aan as ik dà vertelt. Dut voorbêêldtjie geef aan hoe taol in êêne ginneraosie al veraandert. Hoe zal ons diëlect dan 950 jaer geleeje wel hebbe geklonke? Nou, êên ding is zeker: Ons Slierechs Woordeboek zou een grondige revisie motte ondergaon. Bij onze praotjies in diëlect bij de fototentôônstelling in 't Slierechs museum viel 't ons dikkels op van jongere mense dà ze 't zô moeilijk vinge om de Slierechse stuksies te leze. Nou is dat makkelijk te verklaore, ze hebbe 't ommers nooit lere schrijve? Ze hebbe 't zôôgezeed allêên van hore zegge. Wat ik van huis uit naest 't diëlect ok meegekregge heb, is datte me respectvol om motte gaon met taol en dà me aaltijd aan aandermans principes motte denke. Azze me is een woord gebrukte wà nie deur d'n beugel kon, wiere me drek tot de orde geroope en wier d'r gezeed dà me onze mond mosse gaon omspoele.

Nou, dà 's naer mijn beschaaije mêêning voltooid verleeje tijd. Schuttingwoorde, die d'r vroeger ok wazze en die wij zachies achter onze hand fluisterde, zijn vendaeg gewone omgangstaol geworde. Zellefs in en op de mediao hoor ie worde pesere die in mijn jeugd nie gezeed mogge worde. Ok benaominge van verschrikkelijke ziektes en worde die voor aandersdenkende as kwetsend worde ervaere, worde daerbij nie geschuwd. Kijk, deuze norremvervaoging ving ik aareg jammer. Onze Nederlanse taol en zeker ok ons diëlect het zô'n rijke woordeschat dat aanstôôtgevende taol achterwege ken blijve. Respect en fesoen zijn in dut verband de goeje worde. 't Zou ons siere azze me een hôôge commesaoris van de Verêênigde Naosies is op dut perbleem zette. Want 't gewaauwel over Zwarte Piet en Suntereklaos komme teslotte ok op heullieze agenda!

Jan van der Vlies