



Een ark in een kreek van het Kleindiep

Woningnood. In Sliedrecht zochten mensen tevergeefs woonruimte. Een aantal vond deze op het water in een ark. Op de foto een woonboot in een kreek van het vroegere Kleindiep, met op de achtergrond de muloschool. Veel in deze omgeving is veranderd. De toestand van voor de sloop in o.a. de Wilhelminastraat, én de sloop zelf, is te zien op www.historie-sliedrecht.nl

Een rondje om de haove? (1134)

Aan de lôôpenden band veraandere d'r dinger in ons durrep. Soms kom ik ievers waervan ik me goed herinnert dat 't 'r vroeger aamel hêêl anders uit hê gezien, en hoe. Zô ben ik op d'n Ouwe uibraaijing opgegroeid en weunde in de Willeminastraet. Aan d'n overkant van ons huis was 't Klaaindiepie en daerin laggen 'n stelling aareke. Vanuit ons huis richting de Kaarekstraet lag tegenover 't belastingketoor een aarek met de schitterende naam 'Carpe Diem'. 't Belastingketoor zat in 't mêêst westelijke dêêl van wà toe nog de muloschool was. 't Klaaindiep is – as ik 't me de tijd goed herinnert – aareges end jaren '50 gedempt. D'n ouwe muloschool braandde in 1981 af. De jaere daemae is 't aallemael veranderd. Op een griend tusse d'n dijk en 't voormaolige Klaaindiep wier 't ziekehuis gebouwd. Daernaest – op de grond van de TP-graozie - verscheen Waerthove, en op de plek van de mulo kwamme huize te staon. Intusse het 't êêste dêêl van de Willeminastraet plaets gemaekt voor

nieuwbouw in wat hiet de 'Herstructurering Havenkwartier'. Uitaindelijk herinnere allêên nog fotoochies aan hoe 't 'r vroeger uit zag.

Toch zijn d'r kanse voor een wandeling deur 't verleeje. Zô las 'k een artikel in de krant over Hoom, stadtjie aan de Zoijerzêê. Laet 'k voorop stelle dat 't Hoom van nou, net as 't Slierecht van nou, behoorlijk is veraanderd as ie dà vergelijkent met de Middelleêuwe. Toe had Hoom rond de 5.000 inweuners. Nou weune d'r ruim 71.000 mense. Hoom telt en telde dus aaltijd al meer inweuners as Slierecht. Maor daer gaot 't hier nie om.

Vollegende maand het 't Hoorns Westfries Museum een wêrldprimeur. Je kan dan, met een speesjaole bril op, een virtuele wandeling maoke deur Hoom. Je lôôp rond in 't stadje zôôas 't 'r in 1560 uitzag. Je waon ie trug in de tijd, trug in de haove van 't middeleeuwse Hoom. Je ziet en hoort een groepie manne in klere uit die tijd zinge, de zêê klotst en over de stad vliege fluitende veugels. 't Is zôwaer mogelijk êên van de huize binne te lôôpe en te kijke hoe de rijke kôôploi leefde, want rijk wazze ze zeker in Hoom. 't Was nie allêên êên van de steeje van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), mor ok aandere handels-maotschappije, zôôas de West-Indische Compagnie en de Compagnie van Spitsbergen, zatte in Hoom.

As dat brillesnufie aanslaot en de technische mogelijkheeje flink gojekôôper worde, wi 'k best is zô'n wandeling door Sliedecht maoke. Geef toe, 't is aandere koek as een wandeling mè Remco's en Woute over d'n Ouwe uitbraaijing of 't 'Rondjie om de Kaarek'. Voordêel ... je hoef 'r nie meer voor naer buitene!

Gert