



### Zeer oude Sliedrechtse boerderij aan de dijk ...

Een groot verschil in bouwstijl met de Limburgse en Alblasserwaardse boerderijen. Is deze in de dijk verzonken boerderij kenmerkend voor onze omgeving? De boerderij stond op de plaats waar men nu vanuit de Geulstraat de dijk oprijdt. Na de sloop werd niet ver hiervandaan de Mariahoeve gebouwd. Intussen heeft ook die boerderij weer plaats moeten maken voor nieuwbouw in de Westwijk.

### Limburregse diëlecte (1139)

Zôôas ikke al een paor keer een verhaoltjie hè geschreve, over as ikke mè m'n egao een wandelingchie hè gemaakt, hè 'k 'r nou weer êëntjie. We liepe naomelijk in Limburreg en daerbij was 't ons êêder al is opgevaalle dat 'r daer zôôveul diëlecte wazze. Ikke vroeg me af waerdeur dà nou kwam. Daerom hè 'k de geschiedenisboeksies d'r mor is op naegekeke, want dà verklaor mêêstal veul. Zô kwam ik t'r achter dat de êêste beweuners daer Neanderthaolers wazze. D'r wier toe vuurstêen gewonne in ondergronse mijne. In de Romaainse tijd wier Limburreg staerek geromaoniseerd en onstinge veul van de durrepe die d'r nou nog zijn. 't Grondgebied wier mêêstal verdêeld over een paor hertogdomme en 't prinsbisdom Luik en

Keule. Ze wazze onderhorig aan de kaaizer van 't Rôômse Rijk, mor gedroege d'r aage as onafhankelijke vorste, die onder mekaor vaak oorlogge uitvochte. Daerdeur wier 't gebied aareg versnipperd en onstinge ok de veule aanderande diëlecte. In de Nieuwe Tijd was Limburreg grôôtendêêls verdêêld tusse Spanje, Ôôsterijk, Pruisen en de Republiek der Zeuve Verêênigde Nederlande en aandere klaaine heerlijkheeje. In 1794 wiere de laege lande bezet deur 't Franse leger. Nae de Franse tijd, bij de vurreming van 't Verêênigd Koninkrijk der Nederlande, wier een stuk van de ouwe previncies Limburreg bij 't tegewoordige Braobant gevoegd en de rest wier Limburreg genoemd. Nae d'n Belze onafhankelijkhaaid wier d'n ouwe previncie Limburreg gesplitst in een Bels en een Nederlans dêêl. Daer wazze de Nederlans Limburregers 't hêêmel nie mee êêns en daerdeur is Limburreg pas in 1939 bij Nederland gaon hore. Zôôas uit dut stuksie mag blijke, was Limburreg tredisjenêêl een lappedeke, wà gedêêltelijk 't grôôte aantal diëlecte ken verklaore. Bekant aalle gemêêntes hebben een aage diëlect en somtije zijn d'r nog aanderande binne êêne gemêênte. Waer ie toch aamel achterkomt as ie een wandelingsie aan 't voorberaaije ben, hee. As ie dan op een mooien dag deur 't schilderachtige en heuvelachtige landschap lôôpt, voeg dat toch wel wat toe aan de manier waerop ie naer de dinge kijkt. Bevôôbeld: de bouwstijl van de boerderije wijkt staarek af van wà me in d'n Alblasserwaard of Braobant zien. Hoewel ikke nou een stuksie geschiedenis in veugelvlicht heb beschreve, gong 't aailijk over een wandelingsie en ikke mò zegge dat 't een hêêle mooie trip was langs de meanderende Geul, tusse heuvels en deur bosse. In deuze tijd van 't jaer is 't dubbeld geniete. As ie dan genote heb van aal dat fraais, is 't naegeniete in een gezellig tentjie met de spreekwoordelijke Limburregse gastvrijhaaid, nie te versmaoje. Een baksie koffie, mè netuurlijk een punt Limburregse vlaoi d'rbij, maok zô 'n dag tot een onvergetelijke ervaering!

Piet van Grietjies