



Kermis in Sliedrecht in de Merwestraat ...

In de jaren 30/40 werd de Sliedrechtse kermis gehouden in de Merwestraat en aan de Merwelsingel. De opgespoten zandbodem kon de attracties, zoals de draaimolen en de zweefmolen, kennelijk goed dragen. De tijden zijn veranderd en daarmee de grootte en de zwaarte van de kermistoestellen. Sliedrecht zit met een probleem. Wie spreekt het Salomonsoordeel uit over de plaats van de kermis in 2015?

Zwarte Piet en de kaaremis

'Zwarte Piet en de kaaremis' zou een mooie titel weze voor een spannend kaainderboek. Bij een vergaodering van de gemêënteraed wiere die onderwaarepe mè mekaor vergeleke. In ons land is weer uitgebraaid gepraot over Zwarte Piet. Is Piet zwart vanwege ons verleeje as slaovehandelaers, of omdat ie tredisjenêël deur de schoorstêên kwam en daerom nè zô zwart is as Moriaontjie die gong wandele zonder hoed?

Die discussie wor schaarep gevoerd. Bè je vóór Zwarte Piet, dan hiet jie racist en bè je dus tége donker gekleurde Nederlanders. Bè je tége Zwarte Piet, dan bè je tége

Nederlandse tradities en dus tége de Nederlandse cultuur. Bekant nè zô schaarep wordt `r in ons durrep gediscussieerd over de kaaremisse. Nou is onze kaaremisse nie te vergelijkene mè wat `k maor effe een 'echte' kaaremisse noemt. Dà zijn in 't aalgemêên de kaaremisse die je in Braobant en Limburreg vingt en waer mense d`r maonde naer toe leve.

Mor goed, Slierecht het een kaaremisse en die wor al zô lang ik me dà ken herinnere, gehouwe op 't Burregemêêster Winklerplaain. Netuurlijk weet ik ok wel dat ie hêêl vroeger over een grôôt stuk van de Slierechsen dijk was en dat, toe d`n Buiteitbraaijing d`r êêmel was, de kaaremisse een plek vong op 't Dr. Langeveldplaain. Maor die twêê plekke blijke nou nie meer te kenne. Brandweer, pliesie, gemêente en kaaremissexpletante hebbe vastgesteld dat in ieder geval 't Langeveldplaain te klaain is, d`r veuls te veul plante en bôome staon, 't grôôtendêêls gras is (ongeschikt as ondergrond voor de zwaere attraksies) en dat de muziektent in de midde van 't plaain behoorlijk in de weeg staot. Zellefs as de loswal d`rbij betrokke wordt, is 't nie te doen.

Een paar jaer geleeje is de kaaremisse verhuisd van 't Winklerplaain naer een perkeerplaets bij 't zwembad. Dat lekend êêst nog wel een succes, maor dat was gaauw verbij. In de Slierechse discussie hebbe me twêê uitgesproke standpunte. De winkeliers rondom 't plaain zijn tége de trugkeer van de kaaremisse naer 't plaain (de kaaremisse kos klante); de kaaremismense zien dien aandere lekaosie nie zitte (die kos klante). Slierechters zijn verdêêld. Sommiges hebbe zôôwiezôô niks mè kaaremisse of zijn d`r ronduit tege; d`r zijn d`r ok die vinge dat 't Winklerplaain d`r nie allêên is om te perkere en dat evenemente daerom motte kenne, en d`r zijn d`r die de kaaremisse liever op een aandere plek zien, zôôdat `r gêên last is bij 't boodschoppe doen. Bè je vóór de kaaremisse op 't plaain? Dan bè je tege de winkeliers. Bè je tege de kaaremisse op 't plaain? Dan gun je Slierecht gêên fêêsie.

Zôô zwart/wit kan 't dus weze!

Gert