



De Julianaschool in een nog stille woonwijk ...

Korsjonnoo raakte bevriend met een klasgenootje van de Julianaschool. De school, een ontwerp van de Sliedrechtse architect Aart Nieuwpoort, werd geopend in 1930 aan de nog vrij nieuwe Merwestraat. De 'Oude Uitbreiding' was in die tijd nog in wording. Een aantal jaren geleden is de school gefuseerd met de Groen van Prinstererschool. Dit onder de nieuwe naam basisschool Oranje-Nassau.

## Vriende ...

"Zalle wij ok fotoochies ruile?" vroeg Janneke bekant 65 jaer geleeje. We zatte in d'n êêste klas van de Juliaonaoschool en hadde dien dag onze schoolfoto's gekrege. Bij die foto zatte hêêle klaaine fotoochies die je kon ruile mè vriendjies. Toen, onderweeg naer huis, in 't hange van de Stesjonsweg, begon daer onze vriendschap. We zien mekaor nog mor een paor keer per jaer, belle of maile zô nou en dan en tóch ... zij is en blijf m'n vriendin. D'r zijn gelukkig ok vriendinne die 'k meer ziet en

waer 'k primaoo mee ken praote en aanderande leuke dinge mee onderneemt. Vriendschap blijf voor mijn een grôôt wonder.

Marco Borsato zee is in een interview dat ie duizende fans had, mor dà z'n échte vriende op êêne hand te telle wazze. Werschijnlijk is dat bij de mêêstes zô. Hoeneer vinge we iemand een echte vriend? As ie iemand deur dik en dun ken vertrouwe. As gehaaimpies ok echt gehaaim blijve en as ie mekaor – as 't nôôdig is – aaltijd ken belle, al is 't midde in de nacht. D'r hoort ok lol maoke en blijdschap bij en lekker kanne lache. Kortom: bij vriendschap hoort vreugde én verdriet. Begrip, dat hoort 'r ok bij. Een blik is dan soms al genogt, dat geeft een heerlijk gevoel van saomhorighaaid.

D'r bestaon netuulijk aanderande vriendschappe. Vriende uit de kaarek of poletiek, vriendinne met een wandel-, braai- of kookcluppie. Sportvrienden nie te vergete en kaortvriende. Vekantievriende, raaisvriende en groepies van collegao's die ok in d'r vrije tijd mè mekaor optrekke. Muziekvriende, kefeevriende en keratevriende. Overal waer mense saome komme, kenne blijvende vriendschappe onstaon. Studievriende houwe soms leveslange vriendschappe over aan d'r studietijd, en seldaote blijve soms jaerlijks contact houwe mè mekaor. Prachtig!

D'r zijn ok mense die over de gaove beschikke om veul vriende te maoke en waarente uitstraole naer iederêên. Heb u ok die foto in de krant gezien van die twêê lachende gezichte van kerstvrouw? Wat een uitstraoling en energie sture die twêê vrouwe de wereld in. Ze regele saompies de bemiddeling van verrassingspekette voor mense die wel eve een oppeppertie kenne gebruike. Ze verzaomele naome van gevers en ontvangers en kopele die aa mekaor. Dà gebeur voor aalle betrokkene hêêmel anoniem. D'n inhoud mot een extraochie en een verrassing weze, dus gêên daegelijkse boodschappe, mor gewoon een blijmaokertie. 'k Hà nò nooit gehoord van die 'secret santa', mor 'k vingk 't een schitterend plan.

't Suntereklaosfêest is verbij, en we zien aals mor meer kersbôome verschijne. Voor sommiges een moeilijke tijd, voor aanderes de mooiste tijd van 't jaer. Een kaersie aansteke kan en mag iederêen. Weet jje wat ok aaltijd kan en mag? Een vriend(in) belle ... Doen?!

Korsjonno