



De Groeneveldeschool in 1930

Februari 1884 werd binnendijks in Wijk A een nieuwe school geopend. De school zou bekend worden naar het hoofd van de school als de 'Groeneveldeschool'. Bij de nieuwbouw kreeg de Groeneveldeschool het nummer 2. Later (1903), toen de school in het Maranathagebouw (school 1) was gesloten, werd de Groeneveldeschool school 1. De nieuwe lagere Bosscheschool bij de Boslaan, die in hetzelfde jaar was geopend, kreeg het nummer 2.

### **Schole in Slierecht**

'n Hortie geleeje ree 'k op m'n fietsie over d'n dijk en kwam 'k verbij de plek waer m'n lêêgere school hè gestaon: De Boerehaoveschool, die wij school 1 noemde. Nóg êêder, toe de schole naer 't schoolhòôd wiere genoemd, hadde me 't over 't Groeneveldeschool. Nou staon d'r op die plek gròôte blokkedòôze die me nou mor niks vinge, mor die over 100 jaer meschie wel hêêl bezonder zalle weze.

In gedachte karde ik vedder. "Tja, hoe is 't aailijk met de aandere schole uit mijn tijd?" doch 'k bij m'n aaige. "Laet 'k ze mor effe afrije", besloot ik. Bij 't Middeveer was 't Veereschool, dat aailijk Willeminaoschool hiettende. Gêên stêên sting d'r meer overend! Wandelend deur de Kaarekbuurt viel 't op dat 't Geriffermeerde school plaets hà motte maoke voor de Hema. 'n Stuksie vedderop was d'n Ambachschool. Laet dà gebouw, waerin de theorielesse wiere gegeve, d'r nog staon. Allêên, je mò van goeje huize komme om 't nog te herkenne nae de verbouwing tot appertemente. Bij de Grôôte kaarek, de Kaarekstraet in. Daer zie 'k een grôôt schoolgebouw met de naam Henri Dunantschool. In deuze buurt sting toch school 3? Neeje, daervoor mos 'k nog een endjie deurrije. Tegenover de Geriffermeerde kaarek stinge de schole 2 en 3. En nou, je raejt 't al, appertemente. Gelukkig staot in de Maarewestraet nog wel de uit 1936 stammende Juliaonaoschool, mor wel omgedôopt tot Oranje-Nassauschool. D'n Da Costaoschool, 't gebouw staot 'r nog, was nog 'n hortie 't onderdak van d'n Henri Dunantschool. 't Het ok al een aandere bestemming gekrege.

In de Willeminaostraet sting de MULO-school, êêder was 't nog school 6. Mooi buurtie nou. De school is jaere geleeje afgebrand. D'r blijf waainig over uit m'n schooljaere. School 4 was ooit op de plek waer nou Crescendo zit, C 12 zôôgezed. 't Gimmestieklekaol staot 'r nog. In plek van veugelnessies in de ringe, klinke d'r nou mezieknote. Leste kans, op naer Baonhoek, school 5, d'n Blauwe school. Onderweeg zie 'k dat de Beatrixschool ok al onder de slôôphaomer is gevalle, mor end goed, aal goed. De school bij de spoorbrug staot 'r nog hêêlemael. Bôôze plannemaokers hebbe wel is geperbeerd 'm op te ruime, mor daer is gelukkig 'n stoksie voor gestoke. Mag ok wel, zôôlang hebbe de kaainders ok nie les gekrege in 't gebouw dà net voor d'n oorlog geopend wier.

Ja, schoolgebouwe houwe nie lang stand zô te zien. Gao je aaige school in gedachte mor is nae en kijk wat `r mee gebeur is. Zôôwaer voor de gaste die op 'n school op d'n binneuitbraaijing hebbe gezete, is t'r in veul gevaalle hêel wat veraanderd. En dà 's nie êêns zôôlang geleeje ...

Besjaon