



Foto Kerkbuurt in een ver verleden ...

Als Gert met z'n 'plannechies' aan huis klaar is, zou hij wellicht in het archief te Dordrecht kunnen gaan snuffelen. Misschien kan dat tegen die tijd in z'n opgeruimde werkkamer achter de computer gebeuren. Het archief wordt namelijk driftig gedigitaliseerd. Allicht zijn er nog zaken over Sliedrecht op te duiken. Museum en Historische Vereniging zouden blij zijn de vondsten in hun archief op te slaan.

Een dag is 't van vreugde

Kommende vrijdag is 't êên maai. Voor mijn 'n besonderen dag: d'n 'Dag van d'n Aarebaaid'. D'n dag waerop d'n internasjenaole aarebaaijersbeweging suns 1893 d'n onderlinge solli-daeritaait aan de wèrld verkondigt. En dan gaot 't me zeker nie om de militaire peraodes in voormaolige en huidige comenistische lande, mor om 't idee dat 't belangrijk is om stil te staon (liefst mè fêêst!) bij wat 'r in de lôôp van êêuwe is verbeterd in de aarebaaidsomstandigheeje. 1 maai was destijds de mijlpaal voor 't beraaike van d'n 8-urige waarekdag.

In een paar Europese lande is 1 maai een officiële fêêsdag en hebbe de mense vrij. In Nederland niet; tusse de vroegere Koninginnedag en Bevrijdingsdag paste nie nog 'n extrao vrijen dag. Zellef hê 'k d'n Dag van d'n Aarebaaid as vrijen dag perbere aan te houwe, en dat is wonderwel bekant aaltijd gelukt.

Ok viere wij op 1 maai onze trouwdag, al weer ruim 40 jaer geleeje. Ok wel makkelijk te onthouwe, want in tegestelling tot wà 'k wel-is hoort, zijn wij onze trouwdag nò nooit vergete.

Dut jaer is 1 maai nog 'n tikkeltjie besonderder. Ok dut keer hê 'k m'n aaige een vrije dag gegund, mor daernae is 't voor mijn aaltijd 1 maai. Mè gespaord verlof en vekansiedaege is 30 april mijn leste waarekdag en begin 'k te oefene as pensjenaodo. Ik mot aareg wenne aan dat idee. Wat mot ik in hemelsnaom gaon doen met aal die vrije tijd? Mijn vrouw is nog lang gêên 65, en zou motte deurwaareke tot 'r 67^{ste}. Om nou elleken dag stof te zuige en de raome te zêême (of is 1x in de week genogt?), trek me nie aareg aan.

Iederêên die al gestopt is mè waareke, verzeker me dat die tijd z'n aaige vâzellef vult. Mor daer zit 'k nou ok weer nie op te wachte. Ik wil best wà vrijwilligerswaarek gaon doen, maor om daer aalle tijd in te steke, zie 'k nò nie zitte. De vraeg die daerbij opkomt, is tot hoe lang mense vinge dà je nog hêêmel bij de tijd ben, of ie 'oud en der daege zat' noeme.

Ik hê wel plannechies: m'n waarekkaomer (al sund onze verhuizing in 1992 nie echt aan kant) is goed opruime; m'n verzaomeling stripverhaole cattelogisere; luistere naer meziek die 'k al vanaf m'n jeugd verzaomelt; stuksies schrijve voor 't clubblad van d'n Historische Verêêniging; volle zolderdôôze omspitte en d'n inhoud op maarekplaets zette, traaine mè m'n klaaindochter ... en gao zô mor deur. 1 maai is nie allêên een dag van vreugde. Ok een dag van strijd: gao 'k gepensjeneerd zijn wel / niet leuk vinge? Vraeg 't me vollegend jaer nog mor is!

Gert