



## De rivier de 'Merwede' bij Sliedrecht

Hoeveel plaatsen liggen er aan het water? Soms een brede sloot, een vaart of een wat bredere rivier. Logisch, lange tijd was de rivier de 'verkeersader'. Tot de verbindingen per trein en autobus er kwamen, gold dit ook voor Sliedrecht in min of meerdere mate. 'Naar de stad' ging je met de Fopsmitboot. Later had de rivier natuurlijk ook een recreatieve functie, maar daar had Korsjonnoa het al over ...



### Zeumerse daege

Deuze week is de zeumer begonne, vinge jullie dat ok zô fijn? We mogge al verschaaijene kere van 'n voorproefie geniete, mor nou is 't écht zeumer. As 'k hoort van lande waer 't aaltijd mooi weer is, ben 'k in d'n aerd stiekempies blij dà wij vier saaizoene hebbe. Hoewel 'k 'n gruwelijken hekel heb aan grijze luchte mè stortboië en windstôôte, zou 'k d'n haarest nie wille misse, en de winter nè zô min. Heerlijk toch as 't 'n bietjie gao vrieze en wà mooi as t'r vorse snêeuw legt. 't Voorjaer? Daer verheug 'k m'n aage aaltijd op. Kostelijk as de netuur weer uit z'n winterslaep komt en aalles weer begint uit te lôôpe, mor de zeumer blijf tóch voor mijn favveriet.

't Wor vroeger licht en je stao wat êêder op as hoeneer 't zô lang donker blijft. As 'k naer buitene kijkt en 'k ziet 'n strakke, blaauwe lucht, dan wor 'k vâzellef al blij. Mè plezier gao 'k aan de gang en dan is 't net of aalles veul vlotterder gaot as aandere. Daernae lekker met 'n baksie en de krant naer buitene. Dikkels komp 'r van leze dan nie êêns zô veul, want 't tuintjie boeit ommers ok. Kijk dat is uitlôope, en dat daer bloeit ok al. Zie je die blommechies, die doen 't toch goed. Zô blij as 'n kaaind ken 'k weze as 't nieuwe êênjaerige pootgoed uitlôopt en gao bloeie. Potte en mande vol bloeiend spul maoke nie allêen de tuin vrolijker, mor ok de mense die d'r van geniete.

D'r veraandert netuurlijk nog veul meer. Dikke, wolle troië en vessie verdwijne in de kast en de bloesies en dunne jassies komme d'r voor trug. 'k Geniet van de kaainder in de straet in d'r leuke, kleurige kleding en van de mense die d'r nie allêen fleuriger, mor ok zwieriger uit lijkene te zien. In huis gaon de raome wijd ope. We hore in de verte iemand muziek maoke en uit de buurtuin klink geroezemoes en gelach. Een paor kaainder springe op een trampeline en ze gieren 't uit. Anderes zurrege d'r voor dat 'r zêêpballe van 't belle blaeze bove d'n heg uit danse. Aal met aal een vrolijke boel en 'k geniet 'r mè volle teuge van.

Bij 't ouwer worre gao je wel aalsmor meer trugdenke. D'r is veul 't zellefde gebleve, mor oh, wat is t'r ok veul veraanderd. We zwomme vroeger as kaaind in 't zwembad in de haove en laeter as bakvis op 't Kaarekerak. Ok wier d'r veul gezwomme bij de Singel en Overdiep.

Dat de revier met de huidige sloopvaart wor overgezwomme, is nou tetaol ondenkbaor, mor of dat jammer is?

Korsjonno