



Het Van den Houte Willemsplein was een drukke pleisterplaats tijdens het Baggerfestival. De vroegere apotheker zou, als medegrondlegger van de Sliedrechtse Uitbreiding Buitendijks, tevreden zijn geweest bij het zien van de activiteiten tijdens het Baggerfestival. Dit geldt ook voor Jan Boer, geëerd met een standbeeld voor zijn inzet als voortrekker voor sociale gerechtigheid en betere levensomstandigheden in Sliedrecht. Bij het zien van het vrolijke volk kan dat toch niet anders!

As 'n donderslag bij heldere hemel ...

Jaot, zô kwam 't over: 't bericht dat 'r weer 'n BAGGERFESTIVAL zou komme. Jammer, 't was voor mijn te kort dag om nog 'n bijdraoge te levere. Zô'n fêest was in de regel 'n mooie gelegenighaid om 'n boeksie te schrijve. Veul drukte aan de kraem van d'n Historische Verêêniging en d'n aftrek was mêêstentijds goed.

We wazze net trug van vekansie en hadde mooi de kans 't fêest mee te maoke. Van de hette hebbe we ons mor niks aangetrokke. Luchtige klere aan, dan was 't best te doen! Zô rond 'n uur of twêê lôôpende naer de Kaarekbuurt. Van verre

zagge me de êêste kraempies van de braoderie al staon. Jammer genogt wazze me vergete 't pergrammaoblaojchie goed in ons op te neme, zôôdà me mor 'n bietjie in 't wildeweg rondliepe. Hôôdzaakelijk uitstallinge mè van aalles en nog wat. Nou ben 'k 'n ietewat mindere, om 't zachies uit te drukke, liefhebber van braoderieë as Korsjonno, zôôdà 'k nogaal is 'in de wachtstand' kwam te staon. Plek genogt daervoor, want deur de waaremte hadde veule d'r haail mor ieverstaer gezocht. Ok bij 't Langeveldplaaïn was 't vrij rustig. De mêêste aksie wier nog ondernome deur de horecaoloi. 't Eêne nae 't aandere biervat wier aangevoerd en d'n baos van 't kefee aan de haove liep te glimme van oor tot oor. Hij zag 't hêêmel zitte met dut tropische weer.

De vollegenden dag zij me mor op de fiets gegaon. Eve langs d'n HVS, mor veul klandiezie was t'r nie. 't Was nou wel wà drukker op straet en d'r was ok hêêl wà meer te doen. Bij 't gemêêntehuis wiere we vanaf 'n grôôt podium toegezong met 'n lied van de Beatles. Tot m'n stomme verbaozing vonge 'n paor maaiders 't nog veul leuker om met t'r tillefoontjie te speule. Zouwe ze ooit wel gehoord hebbe van die kanjers uit Liverpool? Bij de haove was 't hêêl gezellig. Goeje prizzentaosie van Slierechse bedrijve. 'k Was wel 'n bietjie jeloers op die jonge gassies die lekker de haove indoke. Bij 't Van Houte Willemsplaaïn trof 'k 'n groep mense die 't verhaol van de vorige week kennelijk goed geleze hadde. Lekker in de schaoduw zittend, of leggend, loistere naer meziek. Verfrissing bij de hand. Wà wil ie nog meer?

De leste stop was bij 't Baggermeseum waer 'k nog net de leste klanke van 't Baggerkoor meepikte. Tijd voor een biertie op 't terras. Was wel nodig! 's Aeves hebbe we in de tuin in 'n loie stoel genote van de vrolijke klanke die overwoeie vanaf 't fêêstterraain. Aal met aal 'n leuk gebeure dà me zeker de vollegende keer nie motte overslaon. Bedankt, orgaonisaoters!

Besjaon