



## **Groep Sliedrechtters op reis ...**

Wat worden er toch verre reizen ondernomen! Het gezelschap op de foto zal zeker niet naar Bali zijn gegaan. Bali, Lombok, Sumbawa, Suma, Flores, Timor. M'n moeder kon ze feilloos opdreunen. 't Was in haar schooltijd nog Nederlands-Indië. Benoemen, maar daar hield 't wel mee op. Je was al een hele Piet als je met een gereserveerde bus op stap ging naar Valkenburg! Maar lol dat men met elkaar had ...

## **Dut jaer naer Baoli**

De vekansietijd is weer volop begonne. Ok voor ons, want afgelôope week zij m'n eegao en ik truggekomme van een lange vekansie in Baoli. Deuze vekansie was voor ons een onvergetelijken ervaering, want de afgelôope twêê jaer konne me deur besondere omstandigheeje nie mè vekansie. In die periode hebbe me dikkels gedocht dà verre vekansies d'r voor ons nie meer in zouwe zitte, en ontdekte we hoe kwetsbaor een mens aaaigelijk is. Gelukkig is die periode goed afgeslote. Nou

realisere we ons dà je elkeken dag weer mò geniete van de klaaine dingchies in 't leve. Nou, genote hebbe me op Baolie.

We vloge deuze keer met de vliegmaotschaopij Cathay Pacific viao Hong Kong. Dàs overiges wel een hêêle zit, want de vliegduur was meer as twaolef uur. Daer is goed deur te komme, want je wor flink verwend met ete en drinke. Bovedien kà je muziek luistere, fillems bekijke of spellechies speule met de in de stoele ingebouwde computers. Hong Kong is een immens grôôt en modern vliegveld. D'n overstaptijd hè me goed benut om 't vliegveld is goed te bekijke en om te shoppe. Daernaer zij me met een vlucht van ruim vier uur deurgevloge naer Baoli.

Daer aangekomme, zagge me dat 'r een hêêmel nieuwe aankomst- en vertrekhal was gemaakt. Dat laaidde d'r in elkeken geval toe, dat d'n afhandeling van begaozie, 't kôôpe van een visum, d'n afhandeling van de bevaailingsprocedures en douane deuze keer veul vlotter verliep dan in 't verleeje. Wel miste we die speesjaole Baolisfeer en de Baoligeur die in 't ouwe gebouw hong. Met de shuttlebus wiere we naer ons hotel vervoerd. Dan zie je hoeveul d'r in twêê jaer is veraanderd. Ok daer staot de tijd nie stil. Het hotel was as vanouds. Daer heers een geweldig ontspanne sfeer. 't Persenêel is vriendelijk en aareg behulpzaam. Kortom, een sfeer om je aage, zôôas ze op Baoli zegge, 'senang' te voele.

Ok in 't hotel had de tijd nie stilgestaon. Zô was t'r een bamboebar op 't strand gebouwd, en een pizzaohut. Vedder was t'r een kaainderwaotersportparredijs gemaakt. De strandstoele en parresols wazze staarek uitgebraaid. De ontbijte wazze nog eve overdaodig as vroeger, dus daer kò je, zôôas alleevel, goed aa je trekke komme. In 't durrep Sanur wazze veul etestentjies verdwene, en daer wazze weer aanderes voor in de plek gekomme. Goed maarekbaor wazze de prijsstijginge van de afgelôôpe jaere. weliswaer nog spotgoedkôôp in vergelijking tot Nederland. De rijstvelde wazze

nog eve prachtig, en ok 't weer was aareg goed. Ondanks dat 't regentijd was, hebbe we in dien hêêle vekansie gêên regen gehad. Kortom: 't was weer een vekansie om nooit te vergete. Dut zeker mede gelet op onze voorgeschiedenis!

Piet van Grietjies