



Sliedrecht telde voorheen heel wat kroegen, ook wel bruine cafés genoemd. Hiervan zijn er maar weinig overgebleven. Andere gelegenheden, zoals o.a. muziek- en eetcafés kwamen er voor in de plaats. Paul Koot had de primeur van een koffiehuis in de Kerkbuurt. Van later tijd zijn het Turkse koffiehuis en niet te vergeten de coffeeshop in de A.W. de Landgraafstraat. Minder gelegenheden, maar een ruimere keus. Ook in ons dorp.

### **Verhaal voor koffieleute ...**

"Êest 'n baksie doen, en dan gao 'k aan 't waarek!" Zô zegge me dat op z'n Slierechs. Braobanders hebbe 't over een bakske of een tas koffie, trewaail Rotterdammers 'n bakkie doen. Jaot, d'r benne hêel wat uitspraoke voor zô 'n koppie koffie. As we effe truggaon in de tijd, komme we terecht in 't Afrikaonse land Ethiopië in de previncie Kaffa. 'n Hedder het daer gemaarekt dà de gaaite nae 't ete van besse van 'n bepaolde struik opgewonge raakte. Daermee begon 't verhaal van de koffie. D'n ontdekking mos gehaaim blijve en uitvoer van de besse wier deur de Arrebiere verbôôje. 't Zouwe die Hollanders gewist weze die de plante tóch overbroche naer Jaovao en Zuid-

Amerikao. Amsterdam wier lange tijd 't belangrijkste koffie- en handelscentrum van de wèrld.

Wie zet 'r vendaeg d'n dag gèên koppie koffie? Gewoon met 'n ouwerwets filterzaksie of met 'n hiepermedern koffieapperaot. 't Mot wel zuivere koffie weze, aandere kanne de gaste wel-is op de koffie komme, dat is zô helder as koffiedik! Mor veruit, een dag zonder koffie is een dag nie geleefd, zalle me mor denke. En denk erom, 's oches voor de koffie nie zeure, want 't is teslotte een dranksie waervà je in slaep vaalt as ie 'm nie opdrinkt....

In vroeger tije kò je je baksie drinke in een koffiehuis. Dà 's een wat verouwerde benaoming voor een horecao-gelegenighaaid die overdag ope is, en waer ie veraal koffie en somwaaile ok alkeholische drankie wiere geschonke. Koffiehuize wazze te vinge in Damascus, Istanbul en Caïro. 't Êêste Europese koffiehuis wier in 1645 in Venetië geopend. Aandere grôôte Europese steeje bleve nie achter. In 1664 gong 'r in D'n Haag êêntjie ope. In ons land wier d'n exotische, en toe nog exclusieve, drank aan 't end van de 17e êêuw allêên deur een handjievul mense uit de gegoejde burregerij gedronke. Vanaf begin 18e êêuw wier de koffie aalsmor populairder en wiere overaal koffiehuize geopend. Koffie wier gojekôôper, zôôdà nie allêênig d'n eliete, mor d'n hêêle bevolleking koffie gong drinke. Vanaf 1750 wier 't volleksdrank nommer één ('t verstôôte bier van d'n êêste plek) en die pesisie het koffie nog aal z'n daege!

De koffiehuize stinge in de negentiende êêuw dikkels lêêg in aanzien. D'r wier veul gedronke en gegokt. De 'Volksbond tege Drankmisbruik' richtte zôôwaer rond d'n êêuwwisseling in de grôôte steeje koffiehuize voor gehêêlonthouwers op. Alcohol schenke was hier uit d'n bôôze! Vendaeg d'n dag hiette ze kefee. Vroeger wiere koffiehuize ok wel 'coffeeshop' genoemd, mor dat woord kenne we in ons land tegewoordig allêênig nog voor 'n zaak waer softdrugs verkocht worre. De leste nie te

verwarre met de zaake waer manne van Turkse en  
Marrekaonse afkomst saomekomme!

Besjaon