



Opgeslagen gras bij de boerderij

(Foto Jan van der Vlies)

Nog zie ik de boerenfamilie ploeteren op het land. Het gemaaid gras was veranderd in hooi. Gelukkig had de zon haar best gedaan en waren regenbuien achterwege gebleven. Nu was het aanpakken geblazen. Het hooi op de wagen, karren maar naar de boerderij en de boel opsteken naar de hooizolder. Goed droog gelukkig! Geen kans op hooibroei, want op een brandende hooizolder of hooiberg zit niemand te wachten. (B.L.)

Hôôgtijdaege voor onze boere

As ie in deuze maonde deur onze mooien Alblasserwaerd fietst en je ôôge goed de kost geeft, dan kan 't je nie ontgaon dat 't voor onze boere 'hôôgtijdaege' zijn. Nou zijn 't aaltijd al harde waarekers, maor in de zeumermaonde is 't hêêlemael raok. Wij fietse regelmaotig deur de Waerd en 't vaalt ons op dat d'n hooibouw weer volop aan de gang is. Uit onze jeugd, en de streekromanne, wete me dat daer vroeger een bepaolde tijd voor stong en veraal dat 't minstes een week echt drôôg mos weze om 't hooi op de zolder of in d'n hooibaareg te krijge. D'r wier daerom

nogal is naer de lucht gekeke. Ommers, 't gevaer van hooibroei lag aaltijd op de loer. Was 't weer een bietjie vast, dan wier d'r ok bekant dag en nacht en deur hêel 't huisouwe gewaarekt om d'n ôost binne te krijge. Meraokels mense, wat is daer veul in veraanderd.

Tegewoordig wordt de waai wel een keer of drie gemaaid en geôost. 't Is dan gêen hooi, mor kuilgras en 't mot aareg voeizaom zijn voor de bêeste. Dikkels hebbe we ons afgevrooge hoe krijge ze 't toch in die mooie ronde, in plastic verpakte truule die je overaal in de waai zie legge? Op een bepaold ôogenblik zagge we dan aaindelijk hoe êen en aander in z'n waarek gong. We hebbe nè zô lang gewacht tot d'n boer mè z'n baolepers in onze buurt kwam en die booj me aan dà'k wel een rondjie mee mog rije op d'n trekker. Nou, dà was nie aan dôôvemans ore gezeed. Onderwaail lag tie me uit hoe 't in z'n waarek gong.

't Preces wordt hêelemael computergestuurd, wà je ok kan zien op een soort tillevisieschaarempie in de kebine. Een ronddraaiende kluitruif raop 't gras op en in een perskaomer wordt 't nog is kort gesneeje en wordt 'r een truul van gemaakt. As tie grôot genogt is, gaot 'r een net omheene en dan rolt d'n hooibaol op een transportbandjie waer die zachies rond wor gedraaid. Twêe aareme wikkele d'n baol daernae in plastic folie, nè zôas een spinnekop een in z'n web gevange mug inpakt. As tie goed en luchdicht ingepakt is, laet 't mesien d'n truul in de waai vaalle en is de vollegenden baol alweer aan de beurt. Laeter worre de baole opgehaold en bij de boerderij opgestaopeld. 't Spreek bekant van aages dat 'r van hooibroei gêen spraoke meer is. 'k Hè mè verbaozing 't vernuft van de mederne hooibouw meege-maakt. Wat aerdig van dien boer om me zôô is kennis te laete maoke met heullieze waarekwijze en gelijk een onderwaarepie voor dut stuksie aan te raaike.

Jan van der Vlies