



De binnentuin van het Rondeel

Het Rondeel vinden we in de Westwijk van Sliedrecht. Op de plaats van de 51 bejaardenwoningen die er ter plaatse stonden, is een gebouw neergezet van 51 koop- en 51 huurappartementen en verder 13 laagbouwoningen. Een kantoor voor de woningstichting 'Tablis Wonen' maakt deel uit van het geheel. Verder telt het Rondeel in een parkeerkelder 90 parkeerplaatsen en een binnentuin met een oppervlakte van circa 800 m².

't Braaikefé van 't 'Rondêêl'

Ja, beste lezer(es), je ziet 't goed. We hebbe in Slierecht een heus braaikefé. Niet 'n kefé waer ie een pilsie of een borreltjie gao kôôpe en een potjie beljarte. Ok gêên zôôgenaomd bruin kefé. Neeje, êêntjie waer ie naer toe gaot om te braaie. Ik hè wà 'k gao schrijve hêêlemael van hore zegge hoor, want 'k kan nie braaie en dat is wel een veraaiste om toegelaete te worde. Maor 't mot 'r hêêl aareg gezellig weze. As ie nie braaie kan,

wordt daer de mogelijkhaaid gebôôje om 't te lere. D'r zijn er-
vaere braaisters genogt. Netuurlijk is 'r ok de gelegenighaaid
om gelijk met 't braaie, mè mekaor te praote. Daer wordt dan
ok druk gebruik van gemaakt.

Aerdig is 't om te wete dat de daomes nie voor d'r aaige braaie,
nêênt, d'r worre truichies en borstrokke gemaakt voor mense
die 't een bietjie minder hebbe as wij, bevôôbeld in Roemenië.
Om 't nou goed te begrippe: 't 'Rondêêl' is een appartemente-
gebouw dat 'r inmiddels al weer ruim zeuve jaer staot en wat
uitgerust is met een zaoltjie waer van aalles gedaen kan worde.
Om mor wat te noeme wordt 't wekelijks gebruikt deur de be-
weuners om 's maondas heullieze koffiemiddag te houwe en
worde d'r spellechiesaevende georgaoniseerd. D'r worde ok wel
verjaerdagge gevierd. Een pleksie dà meraokels geschikt is om
activitaate te orgaonisere voor ouweres. Een kwartet vrijwil-
ligers, daomes die gelijk ok beweuners van 't 'Rondêêl' zijn,
hebbe daer d'r schoere onder gezet en regele onder aandere
wekelijks een braaimiddag en schenke daerbij een baksie koffie
of thee. Nou is 'r niks nieuws onder de zon, want vroeger, toe
me nog een echt durrep wazze, stinge de huismoeders, as 't
waarek in d'n huis gedaen was, met de bure en een braaikous
op d'n dijk. Een oud gezegde is ommers dat 'Een vrouwehand
en een paerdetand aaltijd motte gaon.'

Aal doende deeje ze ok de leste nieuwchies op. Dat was voor
heullie een ôôgenblikkie van ontspanning nae 'n drukke
waarekdag. Waer is die kneuterighaaid toch gebleve, hee? Aer-
dig is 't om ok te vertelle dat die vier koffiemaaide jaerlijks een
Nieuwjaersreceptie orgaonisere en ok wel is een artesnartmael-
tijd op taofel zette. Ze hebbe 't zellefs wel is geregeld om mè
mekaoor staopels koekebakke te bakke die een graegen aftrek
vonge bij de beweuners. 't Is zeker te begrippe dat êên en aan-
der de gemêênschapszin meraokels ten goeje komt, en 't weu-
ne in 't 'Rondêêl' zô aantrekkelijk maakt. Wà kan d'r veul bijge-
draoge worde aan de leefbaorhaaid en gezellighaaid in deuze

gejaogde wèrld deur 't waarek van enkele mense die 't deur
hebbe waer 't in onze saomeleving zô dikkels aan schort: 'D'r
zijn voor mekaar!'

Jan van der Vlies