



Johnny Hoogerland, kopman van de Roompot-wielerploeg...

Daar zit je dan ineens met de hele Roompot-wielerploeg in het vliegtuig. Ze vliegen huiswaarts na een trainingsstage in Calpe (Spanje). Al gauw zie je, als volger van de wielersport, een aantal bekende personen. Erik Breukink, de ploegleider. Johnny Hoogerland die we nog wel herinneren als de renner die in de Tour van de weg gereden werd en in het prikkeldraad belandde. Hier heeft hij het, zo te zien, beter naar de zin! Succes mannen!

Over Jan Jansse en de Rômpotploeg

't Beurde in 1968. We wazze op vekansie in Joego-Slaovië. In dat jaer kwam de Tour de France voor 't êêst op de tillevisie. Hoewel Besjaon aareg genoot van 't lekkere weertie in dat verre land, had die 't toch aamel over de Tour. Hij kon zô nou en dan wat hore op de raadio wereldomroep, mor dikkels, deur

storinge, ok nie. Hij wis wél dà Jan Jansse d'r goed voor sting. Hij zat `r hêêmel vol van, dat ie gêên êêns wis wie de winnaer was geworre. "Weet jie wat? Ik gaot 'n Joego-Slaovische krant kôôpe! Meschie staot `r wat over de Tour in!" Gêên woord kon die d'r van leze en hij blaoderde druk deur die krant. Inêêns: "Jaaah! Jan Jansse het de Tour gewonne!" Hij kon d'r nie over uit. "Herman van Springel is twêêsie geworre en Ferdinand Bracke dersie!" Nog aaltijd herinnere we ons dà blije moment en bij iets fijns roepe me nog wel is: "Jaaah! Jan Jansse het de tour gewonne!"

Hij is nog aaltijd een grôôte liefhebber van de zon en vleede week wazze me in Spanje. In de streek rond Altea wazze opvallend veul wielrenners. Netuurlijk keke me mè veul interesse. Oei, wà gonge die loeihard! Nie overal zijn fietspaoje, dus ze reeje dikkels gewoon tusse de oto's. Mè stijgende verbaozing zagge me aals mor meer ploege. Soms een paor man, soms een hêêle ploeg. Zô nou en dan rustig praotend, mêêstal hard racend. Leuk, aal die ploege in d'r aage kleure. Gele pakke, zwart met oranje sportpakke, een Rabo-bus achter een ploeg, een blauwe ploeg. Harstikke leuk om te zien. Een ideaol gebied om te traine, vonge me, mè vrij vlakke stukke, mor ok met een verrassend heuvel- en bergachtig achterland.

Op d'n dag van vertrek zagge me ze op 't vliegveld van Alicante, de jonges en de begelaaiers van de Rôômpotploeg, aamel opvallend in d'r zwarte trainingspak mè witte biesies. Netuurlijk ok met oranje accente en de trotse naam: ORANJEPLOEG. Besjaon wis me aalles te vertelle over die jonge wielerploeg van De ROOMPOT. "D'r zitte vier jonge Zêêuwe bij, hoor. Die kanne nog 'n hôôp gaon betekene voor Zêêland en voor hêêl Nederland, let mor op!" Ze gedroege d'r aage hêêl profesjenêêl en ongedwonge. Je zag dà stel gewoon geniete en dolle mè mekaor. Bekant iederêên hà z'n plek in 't vliegtuig al gevonge toe d'n hêêle ploeg binnekvam. "Kijk, Erik Breukink voorop!" fluisterde Besjaon. Ze kwamme achter ons te zitte.

Zôdoende hoorde me dà ze binnekort naer Qatar zalle gaon en naer Spanje voor de ronde van Valenciao. `k Hoop van harte dà Besjaon in de toekomst nog hêel aareg veul zal kanne roepe: "Jaaah! De Rômpot hê gewonne!"

Korsjonno