



### **In de rij staan is verleden tijd ...**

Ja, de wereld verandert snel en de bibliotheek draait in die mallemolen mee. Waar is de tijd gebleven dat we een boek 'leenden' op school of haalden bij de sigarenwinkelier? Nauwelijks weten we ons nog te herinneren dat de eerste echte bibliotheek werd gevestigd in het gebouw van de vroegere school 3. Daarna in de 'oude' Bonkelaar! Wat een vooruitgang! En nu de bieb in de nieuwe Bonkelaar. Alles aangepast aan de moderne tijd!

### **Lezende kaste in onze Bibeleteek**

Bovestaonde tekst zal de deursnee lezer maor aaignaerdig in de ore klinke. 't Laet zien dà de wondere de wèrld nò nie uit zijn. D'r zijn teslotte nog hêêle volleksstamme die leze noch schrijve kanne, en nou kom ik op de proppe mè kaste die kanne leze? Ik ben al jaere lid van de bibeleteek en komt `r ok regelmatig. As ie vroeger je boeke in de kaste had opgezocht, dan gong ie naer de baolie en daer zat een bibeletekaoris gerêêd om te kijke wat of ie voor boeke had uitgekoze. Voorin de boeke zat een pepiertie en daer wier in opgeschreve dà je een boek wou lêêne en hoeneer je de leesstof weer in mos levere. Dà was een nogal aarebaaidsintensief karrewaachie,

maor 't waarekte wel. Dat êên en aander behoorlijk wà tijd in beslag nam, was toe kennelijk nie zô aareg, we hadde ommers tijd zat.

't Was in de tijd dat de computer nog gêên gemêên goed was, vandaer dat handwaarek. Ieder boek wier persoonlijk uitgelêënd. Toe de computer z'n intree deej, wier deur de medewaarekers bij 't uitlêêne en inlevere nie meer geschreve, maor haolde ze de boeke langs een soortement leesôôg en konne ze op 't schaarem zien wà je doch te gaon leze. Dà was al een hêêle verbetering. Nog weer een bietjie laeter wiere de lezers zelf ingeschaokeld om de boeke langs een gehaaimzinnig pleksie op de baolie te haole. Dan zag ie gelijk op 't schaarem welleke boeke je meenam. As ie op een toetsie douwde, dan kreeg ie d'r zellefs een bonnechie bij waer de gelêende boeke opstonge en hoeneer ie ze weer in mos levere. Hoe kan 't ok aanders, azze me nou toch aan 't medèrnisere zijn, laete me dan de lezers nóg maor meer inschaokele en zelf laete doen.

Nou kom ik zôdoende op 't wonder van de lezende kast. Zô op 't ôôg is 't een hêêl gewone kast mè planke. Niks besonders aan te zien. Je zet je geleze boeke êên voor êên op de schappe in de kast, en op een klaain beeldschaarempie daarnaest zie je gelijk dà je je boeke het ingeleverd. Die kast kan dus leze. Kèrel, kèrel, vraeg me nie hoe of 't waarekt, maor 't is wonderbaorlijk. Zô vaal ie van d'n êêne verbaozing in d'n aandere. Mensehande worde aals mor minder nôdzaakelijk en met de bemensing van de bibeletheek zal 't naevenant zijn. Sunds een hortie het de bibeletheek een aander onderkomme gevonge in de vernieuwde 'Bonkelaer'. Wat een prachtige ruimte. Ze hen d'r echt aalles aan gedaen om een mens in deuze gejaogde tijd weer aan de leestaofel tot rust te laete komme. Mooi, hee?!

Jan van der Vlies