



### **Huiskamer jaren '60 ...**

In het begin van de zestiger jaren zijn rustigere varianten van de rock-'n-roll toonaangevend. Cliff Richard & The Shadows. Helen Shapiro uit Engeland. Connie Francis en Wanda Jackson uit de VS. Folkmuziek wordt weer populair met Simon & Garfunkel. Protestzangers waren: Bob Dylan, Donovan, Joan Baez, Melanie en in Nederland Boudewijn de Groot. De beatmuziek kwam vanuit Engeland: The Beatles, de Rolling Stones, The Who en The Hollies. The Monkees waren in dit rijtje toch echt een buitenbeentje.

### **Een daegchie meer en 'De aope'**

Eêns in de vier jaer is 't dan zô wijd, dan het 't jaer een extrao daegchie meer. De aandere jaere staot ie nie op de kelender, maor dán wel: 29 febrewaori. Nie dà 'k 'r wakker van legt, mor 't is toch elleke keer weer een soort verrassing: "oh, zij me al weer vier jaar vedder?"

Netuurlijk hè 'k op school geleerd hoe je kan uitrekene hoeneer 't een schrikkeljaer is. 't Jaertal is te dêêle deur vier. Dus is 2016 een schrikkeljaer; net as 2020, 2052 en gao zô mor deur. Voor 2100, 2200 en 2300 gaot 't rekentruucsie nie op.

Dat 'r zô 'n schrikkelidag is, ok dát leerde ik op school, komt omdat de aerde ietewat meer as 'n jaer nôôdig het voor een rondjie om de zon. Dat rondjie duur gêên 365 daege, maor bekant zes uur langerder. 't Toevoege van dien extrao dag aan de kortste maond, snap 'k ok wel: 32 december klink raor. Teglijk is 't ok wel vreemd dà febrewaori mor 28 daege het en nie, zôôas de aandere maonde 30 of 31.

Dien oorzaak leg in 456 nae Christus. Tò toen toe was febrewaori de leste maond van 't kelenderjaer. 't Jaer begon met de lentemaond: maert. Febrewaori hà toen ok al 28 daege. Dà kwam deur de Remaainse kaaizer Augustus. Die haoide êênen dag van febrewaori af en plakte die aan augustus. Waerom? Jeloersighaaid, want kaaizer Augustus kon 't nie hebbe dat de maond juli, genoemd naer Julius Caesar, 31 daege telde en zijn 'aaiige' maond maar 30. Dát hà 'k nou weer nie op school geleerd.

Deuze wetenschap maok ok helder waerom september, de 9<sup>e</sup> maond van 't jaer, aailijk de 'zevende' hiettende. Dà geldt dan ok voor oktober, november en december, 8<sup>ste</sup>, 9<sup>e</sup> en 10<sup>e</sup> maond.

Wà 'k as kaaind aareg belangrijk vong, was hoe 't mè je verjaerdag zat, as ie op schrikkelidag gebore was. Of, maor die vraeg kwam pas veul laeter, hoe 't zou weze om op 29 febrewaori te staareve.

Op internet, wat 'n onuitputtelijken bron van infermaosie, ving ie een lijsie van beroemde mense, die op dien besonderen dag dôôd gegaon zijn. Êên van hullie is Davy Jones. Davy was de 'zanger' van The Monkees. Dat was 'n Amerikaanse beatgroep die in de jaere 60 een aaiige tillevisieserie had, die in 1966 ok op onze tillevisie te zien was. Waer nogaal gedoe over was, was of dat die gaste wel zêllef de instrumente bespeulde. 't Was ok de vraeg of Davy echt wel zellef zong. Dà schijn wêl 't gevaal te zijn gewist.

Ik had 't nie zô op de Monkees, ik vong 't een wat slap aftreksel van de Beatles.

Gert