



Kruispunt Stationsweg / Thorbeckelaan / Deltalaan

Tante Mar woonde in het middelste van de drie huizen rechts op de voorgrond. Op een wel druk punt in Sliedrecht. Niet voor niets is hier later een rotonde aangelegd. Op de hoek de verdwenen winkel waar sigaren en bloemen werden verkocht. Deze heeft plaats gemaakt voor de verbreding van de Thorbeckelaan. Stoplichten zouden pas later komen. Zou de rust op de weg kenmerkend geweest zijn voor die tijd? Zo te zien wel ...

Aal die velle in de geutstêên!

Verschene zaeterdagmiddag was 'k in 't Slierechs Meseum. D'r wazze waanig bezoekers. Hoe zôiets nou komt? Daer kè je allêên mor naer raeje. Kwam 't omdat de mêêste Brijhappers bleve wachte op een prachtige, zonnigen dag die voorspeld was, mor nie kwam? Wazze de mêêstes die de fototentôônstelling van Wijk A wouwe zien, al gewist? Jammer was 't wel. Ommers, wie nie kwam, hè zôôdoende ok 't interessante verhaol van Janne gemist. Die wis hêêl leuk te

vertelle over ons Slierechse diëlect en aanderande leukighaidjies d'r van. Hij ken nè zô leuk vertelle as dat ie regelmaotig schrijft in ons aage taoltjie in De Maarewestreek!

Eve laeter liep 'k in de supermart te zoeke naer dà bord met die klaaine berichies. Mijn moeder was is, toe 'k nog mor een maaisie was, bij tante Mar (1885) op de Stesjonsweg aan de schônmaok, toe ze prongeluk een stuk van 'n cactus afbrak. Tante Mar vong dat hêêl aareg. M'n moeder beloofde heur dà ze dà stuk van die 'grijsaerd' thuis zou perbere te stekke. Wà denk ie? Aan dien êêne prikkerd kwamme al gaauw aamel nieuwe cactussies. Toe wij gonge trouwe, kree 'k ok 'n paor van die grijsies in 'n pot mee. Imiddels staon d'r nou twêê grôôte potte vol mè grijaerds bij ons in huis. Sommige zijn wel tachtig of negentig centimeter. Eerlijk gezeed wi 'k 'r vanaf. Ze worre te grôôt en verdiene meer aandacht. Daerom zoch 'k naer dà bord met oproepies. Wie is t'r dol op cactusse? 'k Houdt 'r dan wel graeg 'n paor steksies van over. Meschie waarekt dut oproepie beterder as 'n kaortie in de winkel?

Bij dat nieuwerwetse appelesienepersapperaot kwam een vrouw kijke hoe dà gong. D'r mond viel ope van verbaozing. "Goh, dà 's hêêl wà beterder as aal die velle i je geutstêên!"

In de Dordtenaer vroeg t'r onderlest iemand bij 'Lezers voor lezers' om een cursus Spaons. Omdà me graeg nog is naer Spanje zouwe gaon, leken mijn dat ok wel wat. 'k Had ingesproke bij die man uit Ouddurrep of z'n oproepie succes had. Wie weet had ie wel een cursus over? Met dà 'k thuiskwam die man aan de tillefoon. Nêênt, gêên cursus! Kon 'k die 'cartusse' (zô noemde tante Mar die plante aaltijd) mor ruile voor een cursus Spaons, zô schoot me inêêns te binne.

Nêênt, 't was m'n dag nie. Waainig bezoekers in 't meseum. Gêên weggeefkaorties in de supermart voor graotis af te haole cactusse en gêên cursus Spaons. 't Jammerste van dien dag was meschie nog wel dat 't weer ok nie was zôôas voorspeld

was. Neeje, 't was (nog) gêên korte roksiesdag in Slierecht,
mor ... d'r wor nog wél Slierechs gepraot!

Korsjonnao