



Aanlegplaats van de Fop Smitboot aan de Singel ...

Een hele onderneming, zo'n cruise! Zo'n honderd jaar geleden had men in Sliedrecht nog nooit gehoord van een cruise. Men ging misschien in een roeiboot naar 'Overdiep'. Dat was het dan wel. Als je eens ver van huis wilde, ging je met de Fop Smitboot naar Dordt, of je maakte een 'wereldreis' naar Rotterdam. Opstapplaatsen genoeg in Sliedrecht! Wel vier stuks. In 1935 was het over. Tegen de concurrentie van de spoorwegen konden de schepen niet op!

Onze êêste zêêcruise

Vandaag is 't een mistrôostige, kouwe en zurigen dag. Daerom zat ik op m'n waarekkaomertie wà te snuffele in ouwe fotoboeksies. Toe zag 'k een fotoochie van 'n stôombôôt van de Holland Amerikao Lijn. Dut broch mijn op 't idee om is een stuksie over onze êêste zêêcruise te schrijve.

We wazze alleevel in de veronderstelling dà cruise iets was voor ouwe mense. Nou, eve google hellep ie uit dien drôôm. We wouwe 't daerom ok is uitperbere en we koze voor 'n gebied waer we nò nie gewist wazze, naomelijk de Verêênigde

Araobische Emeraote. We boekte op de Costa Serena, 't vlaggeschip van de Rederij Costa Crociere. Dat is 't grôôtste en mêêst luxueuze schip van die rederij, dus dà beloofde wat. We mosse inschepe in Dubai en we vloge vanaf Schiphol met een boeing 380 van de vliegmaotschappij Emerates. De 380 is op dut ôôgenblik 't grôôtste passegiersvliegtuig ter wereld. 't Was inderdaod een indrukwekkend, grôôt vliegtuig, mor grôôt bleek in onze ôôge nie 't mêêst comfortabele te weze. De bediening vonge we traog, mor 't ete en drinke dà ze aanbôôje was aareg goed.

Aangekomme in Dubai wiere me per bussie naer ons hotel, genaomd Towers Rotana, gebrocht. We bleke een suite te hebbe gekrege op d'n 23ste etaozie. We keke onze ôôge uit van de luxe. Een hêêle grôôte, aareg luxe kaomer met 'n grôôte zitkaomer met een geweldig uitzicht over Dubai. De vollegenden dag wiere we ingescheept. Pas nae inscheping maarek ie hoe grôôt zô 'n bôôt is. Ze stoppen 'n mappie i je hande mè een passie waermee ie aalles aan boord ken betaole en ok een kaortie met 't resterant d'rop vermeld waer ie ken ete. Daernaemot jie mor op aage gelegenighaid je hut zien te vinge. Effe daernaemot gao je op verkenning en kom ie d'r achter dat 't nò nie zô simpel is om de weg nie kwijt te raoke.

't Schip is aareg luxe en 't hoef ie aan niks te onbreke. Op het gebied van ete en drinke is alles perfect voor mekaor. Ok wà betreft de recreasie kan 't nie op. Kortom, een compleet relaxed vekansiegevoel.'t Schip vaert 's nas en overdag hebbe me de steeje Muscat en Khasab in Oman bezocht en Dubai en Abu Dhabi in de VAR. De excursies zijn nie goejekôôp, mor wel de moeite waerd. Ze laete je ruike aan de steeje en lande waer ie ben, mor de tijd die je d'r voor het, is aagelijk veuls te kort om aalles goed te lere kenne. Dearom is 'n cruise voor ons nie de mêêst ideaole raaiswijze. In z'n totaalitaait netuurlijk wel een aareg mooie vekansieraais en weer een ervaering rijker!

Piet van Grietjies