



Tenten opzetten op het Burg. Winklerplein ...

Gort Oosterbrug. Wie kent die niet, maar weten we nog van de tentenverhuur? De 'vakantieverblijven' werden wel eens geshowd op het Burgemeester Winklerplein (zie foto). Piet en zijn medevakantiegangers maakten gebruik van een gehuurd tentje bij Gort. Leuk primitief nog! Moet je nu eens om komen, maar de lol was er niet minder om! Met plezier vertelt Piet over zijn eerste vakantie in zijn huwelijk in Zeeland. (B.L)

D'n eerste vekansie nae m'n trouwe

't Is vendaeg weer zô 'n trôostelôôzen dag dat 't bekant aan êên stuk deur regent. Buiteactivitaate zijn abseloot uitgeslote met dut weer; somberhaaid troef. Dà 's voor mijn alleevel aanlaaiding om achter de computer te kruipe om 'n stuksie voor de Maarewestreek te schrijve. Mêêstal komt 'r dan wel een onderwaarep naer bovene waeraan 'k vroeger veul plezier hê beleefd. Ik doch trug aan de tijd dà me net getrouwd wazze. We wouwe aareg graeg mè vekansie, mor ja, we hadde mor hêel waainig te besteeje, want ons spaorgeld was opgegaon aan de bruiloft en de inrichting van ons huis.

We beslote toe, saome mè m'n oudste zuster en heur man, met een tentjie op een camping in Biggekerke in Zêeland te gaon kampere. Mor ja, hoe kwamme me daer? M'n zwaoger had 'n bromfiets, dus die hà vervoer. Ik kon gelukkig een bromfietsie hure. We beslote dat de daomes met de traain naer Middelburreg zouwe raaize. Wij reeje op de bromfiets en namme daer aalle spulle op mee naer 't kampeerteraain. De twêe vrouwe haolde me daernae op. Ik had 'n twêepersoons tentjie en een primesie gehuurd bij Gorte aan d'n Oôstebrug. 'k Hà nò nooit een tentjie opgezet en dat was op zich netuurlijk al 'n bezondere belevenis. We hadde veul lol en uitaindelijk lukte 't netuurlijk ok wel om die tent op te zette.

We sliepe op luchbedde en 't bleek nò nie êêns êênvoudig om die op de goeje manier op te blaeze. As ze te zacht wazze, lag ie op de grond en as ze te hard wazze, kreeg ie 't i je rug. Slaepzakke hadde me nie. We hadde hier en daer wat ouwe laokes opgesnord en een ouwe wolle deke om onder te slaepe. Mè van die grôôte vaailighaaidspelde maakte we d'r een soortement slaepzak van. Koke was ok en hêele bedoening, want we hadde mor twêe pannechies en een klaain koekepannechie. Mor ja, we wazze met hêel waanig tevreeje in die tijd.

's Maareges kwam d'r aalle daege een bakker op de camping en d'r was dus tellekes vers brôôd. Dà vonge me nie zô aareg interessant, mor hij had ok elleke keer verse bolusse en daer maakte we volop gebruik van. Heerlijk smulle bij de koffie. As 't weer 't toeliet, gonge me naer 't strand, mor we maakte met de brommerties ok aanderande leuke uitstappies naer de kustplaetsies in d'n omgeving van Middelburreg. Netuurlijk bezoche me ok de boulevard van Vlissinge, want we mogge Michiel de Ruijter vâzellef nie misse. Ok van 't uitzicht op de grôôte zêeschepe konne me aareg geniete. Kortom, trugdenke aan die tijd zurregde voor een opgewekte stemming. 't Lae mor weer is aareg goed zien dà matterjeele welvaert hêemel gêen geransie hoef te weze voor geluk en welzijn!

Piet van Grietjies.