



Een oude ansichtkaart van Sliedrecht

De ontwikkeling van de ansichtkaart begint in de jaren tachtig van de 19e eeuw. Het monopolie op het uitgeven van postkaarten verviel. Tot 1905 mocht in Nederland de achterkant van een prentbriefkaart alleen gebruikt worden voor naam, adres en woonplaats. Het was niet toegestaan iets op de voorkant te schrijven. Andere landen begonnen met het introduceren van een gedeelde achterkant. Rechterhelft: adres. Bericht: linkerkant. Voorzijde: het beeld. De zegetocht van de ansichtkaart begon! (B.L.)

Via Katwijk, Mijdrecht en D'n Bosch naar Sliedrecht

Een hortie geleeje was Janneke jaerig. Ze is m'n hartsvriendin. Op heur verjaerdag zie 'k dan ok d'r broer en zusse weer is. Veul lezers zalle Gerda's, Aorte en Agnesse nog wel kenne van vroeger. De jongste, Rob, is helaos al overleeje. Hullies vaoder was indertijd wethouwer R.C. de Bruijn uit de Rembrandtlaon. 't Was voor mijn aaltijd een fêest om daer te weze in dat aaltijd drukke en gezellige huishouwe. Veraal ete mè z'n aalle aan 'n grôte taofel vong 'k geweldig. 't Was mijn twêede thuis mè m'n twêede familie. Mè veul plezier gonge me dus naer D'n Bosch.

't Was gelijk weer as vanouds. Janneke had 'r aage weer flink uitgeslôofd en net as t'r lieve, gastvrije moeder vroeger, voor aanderand lekkers gezurregd. Geregeld lagge me dubbeld van de lach. Netuurlijk kwamme d'r weer tallôoze gebeurtenisse en veul herinneringe bove taofel. Opêens zee Agnes: "Oh ja, dà 's waer ok. Zijn jullie nog aaltijd bij d'n Historische

Verêeniging? Dan hê 'k meschie wà voor jullie. Kijk mor!" Ze viste een emvelop uit 'r tas; daer kwam 'n staopeltjie ouwe aanzichkaorte en foto's uit. Bel, bel, m'n mond viel ope van verbaozing. "Die hê 'k gekrege van Claire Koppelaar. Die weunt in Katwijk en zit bij mijn op 'n cursus. Ze hê zellef nooit in Slierecht geweund en de mense op de foto's ken ze niet of amper. Achterop staot soms een stempeltje: K. KOPPELAAR KLOPSTRAAT NO. 16. SEPT. 1932. Dat was heur vaoder. Het de club d'r meschie wat aan?"

Ja netuurlijk! De club is 'r harstikke blij mee! Een schoolfoto, familiefoto's, kaorte van d'n Dijkstraet, Oranjestraet, Stesjonsweg, Middeldiepstraet en van d'n dijk. Mor ok 'n kaort uit Frankrijk, Middelharnis en 'n kaort van d'n Afsluidijk van Ewijcksluis en van de Zuiderzeewaareke. We komme ok de naome Melgers, Kop en Van der Tak tege op d'n achterkant. Wà geweldig dà Claire uit Katwijk die spulle geeft aan Agnes de Bruijn uit Mijdrecht, die ze dan bij Jannekes in D'n Bosch deurgeeft aan Korries uit Slierecht voor d'n HVS. Dat is me toch leuk! Geweldig!

Beste lezers, meschie een idee? Kom u wel-is bij familie of vriende die al lang uit Slierecht vertrokke zijn? Vraeg is ovve ze nog wat hebbe legge. Ok as ze d'r gêên afstand van wille doen, is t'r met de huidige middele makkelijk wat deur te sture. Een sombere, regenachtigen dag? Haolt die ouwe foto's is uit die schoenedôôs. Een gezellig waareksie. Zet 'r veraal zôôveul mogelijk naome, adresse en jaertalle op. De HVS is t'r aareg blij mee. Kaort 't op 'n verjaerdag ok is aan. Tasbaore foto's zelle aalsmor zelsaomer worde. Laete me ze koestere!

Korsjonno