



### **Leugenbank op het Merwedeplein ...**

Een leugenbank is een benaming voor een plek waar bewoners samenkomen en nieuwtjes uitwisselen. Het is een plaats om te zitten, gesitueerd op een strategisch punt in een dorp of stad. De bank is meestal in de openlucht geplaatst. Traditioneel is een plek in de nabijheid van de haven of een kerk. Ook het dorps- en marktplaats zijn veel gekozen punten voor een leugenbank. Begin 21e eeuw wordt zo'n plek vaak een 'hangplek voor ouderen' genoemd.

### **Leugebanksies?**

'k Ben d'r onderlest 'n weeksie in de haarefstvekansie tusseuit gewist naer Mejorkao. Saome mè m'n zeun, hum z'n vriendin en heullies kaaind, of beter gezeed m'n klaaindochter, hen we de zeumer nog eefies lekker wà verlengd. Eêmel trug thuis, zette 'k 's oches gauw m'n computer aan om te kijke ovve d'r nog noemeswaerdige berichies wazze binnegekemme. Nou, dà was nie veul bezonders. Dà wor vernaomelijk weer veroorzaakt deurdà m'n zeun tegeswoordigs ok mè zô 'n mederrene tillefoon op zak lôôpt. Zôdoende wor tie ieder mement van d'n dag viao 'appies' van 't raaille en zaaille in de vriende- en kennissekring op de hôtge gehouwe. Waainig nieuws in de mailbox dus, zô à 'k aal êêder zee. Wà me wel opviel, was een fotochie met de bijhorende onderschrifte op Facebook. Die foto was gemaakt op êên van de leste mooie daege van deuze

naezeumer, of aailijk is d'n haarefst aallang begonne, mor 't was wel een zonnig plaetje. Om 'n haer of ik had 'r ok op gestaon (gezete) à 'k toe tevaallig net nie op vekansie was gewist.

Iemand die de zon bepaold nie zô goed in 't waoter ken zien schijne, hà flink commentaor op de mense die op de banksies van 't Maarewedep্লাain voor de Gaoper zatte. Bij mekaar een stuk of vijftien gepensjoneerdes zatte daer lekker in 't naejaerszonnechie gezellig mè mekaar te bôôme. Sommiges kijke enkeld mor naer wat of t'r zôôal pesseert en naer de Hema of Jumbo gaot. De verhaole die daer dikkels de ronde doen, beruste nie hêemel op waerhaaid, maor worre aamel ok nie zôômor vanuit 'n dikken duim gezoge. Mor aals te vaak zijn ze ok van de nôôdige humor verzien en kan d'r dan ok smaokelijk om gelache worre. Ja, dà 's toch wel hêel aareg volleges êên van die zwartkijkers op Facebook. Gelukkig kon 'n aander d'r hêel wà genuanceerder over denke en liet wete dat aal die mannechies d'r op z'n minst wel veertig aarebaaidszaome jaere hadde opzitte en dà ze daerom best lekker d'r gemaksie mogge houwe.

Trouwes, nou dà 'k 't toch over banke het! Wà vinge jullie d'r nou van dat dien ING-bank d'r voor de twêêde keer, zonder d'r klante fesoendelijk te infermere tusseuit is geknepe in ons durrep? D'n êêste keer stôôtte me ons hôôd bij 't stille vertrek vanaf 't Bonkelaerplāain. Nou durreve ze 't weer te besteke om gelijk met 't sluite van De Gaoper met de noorderzon te vetrekke. Han ze nie êêst ievers aanders, bevôôbeld bij Aolebert Haaijn, een nieuw klaain servicepunt motte opene voor aal die ouwe mannechies die d'r niks meer van snappe en die mee, deur in 'n grijs verleeje voor de Postbank te kieze, dien ING zôô grôôt hebbe gemaakt?

Huib Kraaijeveld