



Groenteboer met paard-en-wagen.

Waar is de tijd gebleven dat we de groenteboer met paard-en-wagen op straat tegen kwamen? Kisten met groenten en aardappelen op de kar. Klanten langs de hele dijk en over de Uitbreiding verspreid. Alles bezorgd aan huis. Ergens ook nog een winkeltje. Allemaal uit het straatbeeld verdwenen! Er voor in de plaats de supermarkten. Zelfbediening! Wel slepen met de waren naar huis. Tijden veranderen! (B.L.)

Een grôte, rotten aerepel

Venuit d'n Dwarsstraet, waer 'k gebore ben, gong ie as ie zes jaer was naer de lêêgere school, i mijn gevaal was dat School III. De lôôproute gong langs 't Klaaindiepie. 'k Zal ongeveer een jaer of acht gewist weze, toen 'n vriendjie zee dat ie over d'n dijk naer huis wou lôôpe omdat 'r onderweeg op d'n dijk gekeke mos worre naer 'n nieuwen otobus van de Twêê Provincië van Raovestaaine. Aailijk hiettende dat ESOO. Dà betekende: 'Eerste Sliedrechtse Omnibus Onderneming'. Je had ok nog de MEGGA, waervan wij aaltijd doche dà dat betekende: 'Met Elleke Gulde Glimlach Aorie'. Aorie was Aoichie Hartog, d'n aaigenaer.

Mor goed, we liepe dus over d'n dijk in plek van langs 't Klaaindiepie naer huis. 't Was 'n mooien dag in 't voorjaer. Op een bepaold mement wazze me ter

hôngte van de kroijenierswinkel van de VÉGé, naest de lappieswinkel van Klaain. Nou zit daer Pand 33. Tegenover dà plek weunde dokter De Meer, laeter trok daer tuiman Meijer in. Naest 't hekke van dat huis sting een kar van 'n groenteboer. Z'n naam zà 'k nie noeme, maor 't het iets te maoke mè peeje op 'n bossie. Op 't mement dà 'k daer mè m'n vriendjie liep, gooiden die groenteboer 'n rotten aerepel van z'n kar weg en tevaallig percies in onze richting. 't Was een grôôte, rotten aerepel en die kwam tege de schoen và m'n vriendjie. Die riep ietewat wà 'k nou nie zal herhaole. In êêne beweging raopte ik die rotten aerepel op en gooiden 'm trug. Nou ben 'k nooit zô staarek gewist in goed mikke, maor of 't zô mos weze, ik trof dien groenteboer met die rotten aerepel percies in z'n nek. Daer spatte dien aerepel uit mekaor. Hêêl z'n harses zat 'r onder. Hij wier onzettend bôôs en sturremde op ons af. Wij met 'n rotgang d'n Dijkstraat in en deur 't gangchie naest bakker Van der Wiel achterom naer huis.

Me moeder zat een baksie te doen bij de bure en zag ons verbij holle met dien groenteboer achter ons aan. Gelukkig deeje ze vroeger gêên deure op slot, dus wij konne rap deur de keukedeur naer binnene. Op dat mement kwam me moeder ok aangehold en kon dien groenteboer nog net tegehewe om in huis te komme. We hadde nog 'n aandere harstikke aardige buuvrouw die 't aamel zag beure en die vroeg aan dien groenteboer of dat ie van de ratte besnuffeld was (aagelijk zee ze wat anders) om die klaaine jong zo achternae te zitte. Me moeder en dien aardigen buuvrouw hebbe dien groenteboer weggejooge. Toe de kust weer vaailig was, kwamme m'n vriendjie en ik weer voor d'n dag. We mossen 't nóóit meer doen, maor d'r wier wel om gelache dat dien groenteboer met 'n rotten aerepel in z'n nek afdroop.

Zeun van Sjorsse