



### Kunstwerk in de polder ...

Waren ze u al opgevallen? De gedichten in de Alblasserwaard. Er zullen nu best mensen gespist zijn op 't ontdekken van de kunstwerkjes. Jan wijst niet alleen op de gedichten, maar ook op de schoonheid van onze omgeving. Naar het noorden de polder in. In het zuiden lokken de Merwelanden. Naar 't westen 't Alblasserbos en richting oost de Avelingen. Allemaal te bereiken per fiets. Laat de auto maar thuis en geniet vanaf je rijwiel! (B.L)

### Ete en drinke voor de gêest in de polder

As ie zôôas wij op de fiets zijn aangeweze om ieuwers te komme, denke sommiges dà je knappies gehandikapt ben. Maor 't is hêêl anders. Je ziet dan dinger waer ie as ie in 'n haailige koei zit, zôômor aan verbij gaot. Zô wazze me op 'n mooie zeumerdag weer is toe aan een rondtjie Wengerde. Daer bedoel 'k dan mee dà me dut prachtige Alblasserwaerse durrep in ze'n volle lengte deur fietse. Van de Maotenaese Schaidkaoi tot 't Kraaiebos of andersom.

Mense zôôas wij, die 'n bietjie op leeftijd zijn gekomme, zijn aaltijd blij dà me dan is effe af kanne stappe om op 'n banksie een sloksie te drinke en gelijk onze ôôge de kost te geve en ons hart op te haole aan aal 't moois wat de polder te bieje het. Wat is 'r toch veul te zien binne handberaak van enkele kilemeters. Je hoof bepaold nie wijd weg te gaon om spraokelôôs te geniete van de rust en de stilte die daer nog heerse. En ok van de boerebedoeningies en de wijdshaaid van de Waerd. Van de zwaone en de ruziënde

waoterkipies. De staapelwolleke die 't blaauw van de lucht zô mooi stoffeere om 't aamel nog een bietjie mooierder te maake.

Bij aal dut moois het de kemmissie Kunst en Cultuur, saome met de Lionsclub Alblasserwaerd Souburgh, 't plan opgevat om van nege deur de kemmissie uitgezochte dichters, heullies waarek aan te bieje aan verschaaijene Alblasserwaerse gemêêntes. Verspraaid over 't hêêle gebied komme d'r zô 'n vijfentwintig gedichte in de baareme te staon. Dut aalles om meer naer buitene te treeje en dut prachtige gebied onder d'n aandacht van 'n grôôter publiek te brenge. Deuze gedichte zijn volleges de kemmissie te vergeljkene met ete en drinke voor de gêêst. Hoe komme ze d'r op! Toe wij dus in Wengerde een banksie opzoche om eeffies uit te blaeze, kwamme me op 't aalleronverwachs êên van deuze gedichte tege. We wisse nie goed wat de bedoeling daarvan was, maor de verrassing was grôôt.

't Gedicht is ontsprote aan 't braain van Neeltjie Meriao Min. 'k Vong 't zôô mooi dà 'k 'r gelijk een fotochie van genome het, met i m'n achterhôôd de gedachte: Meschie zit 'r wel een verhaoltjie in voor de krant. As 'k dan 't fotochie d'r bij doet, weet iederêên waer 't over gaot. De leste Maarewestreek van oktober broch dan ok meer licht in de zaak en nou is 't hêêlemael duidelijk. Wie weet hellep dut verhaoltjie wel een bietjie mee om 't blek op vier wiele te laete staon en de bande van de fietse op te pompe om mesaol op te stappe en je ôôge fêêst te laete viere met de netuur en nog meer van deuze mooie gedichte te vinge. Dà 's zôôgezeed kossie voor je gêêst!

Jan van der Vlies