



Mobilisatie in Sliedrecht

De Nederlandse minister van Oorlog, Bosboom, deed op 31 juli 1914 de oproep tot mobilisatie. In ons land werden ruim 200.000 mannen onder de wapenen geroepen. Om 15.00 uur werden de oproepen voor de Landweer, Militie en de Zeemacht bij de gemeentehuizen opgeplakt en onder de aandacht van de bevolking gebracht. In Sliedrecht meldde men zich bij de vroegere goederenloods aan de Stationsweg. (B.L.)

Weer in dienst ..?

Laet 'k nou denke dat 'r in ons landjie gêên diensplicht meer bestong. Dat in dienst gaon afgeschaft zou weze. Je hoor toch van gêên êêne knul dat ie in 't leger zit. Jaot, de beroepsseldaote, mor die zijn 't nie verplicht. 'k Wou 't effe naetrekke en op Google vong 'k dat 't leger vendaeg d'n dag bestaot uit beroepspersenêêl, mor dat 'r nog aaltijd diensplicht bestaot. Jonges die 17 jaer worre, krijge 'n brief op de mat waerin staot dà ze zijn ingeschreve voor de diensplicht. Pas azze ze in Den Haag zegge dat 'r weer 'n opkomsplicht is, motte ze d'r aage melde voor hullies nummer.

De mêêste Nederlanders zien 'n herinvoering van de militaire diensplicht wel zitte. Dà zou perbleemjongere hellepe weer op 't rechte pad te komme. De diensplicht zou bij 't leger kanne worre ingevoerd, mor meschie ok wel bij de pliesie of de zurreg. Verplicht en voor iederêên, dus ok voor maaisies.

Tja, dan mò 'k toch weer denke aa m'n aaige dienstijd. Febrewaorie 1963. In dien barre winter van dat jaer wier op 18 jannewaorie d'n Ellefstejetocht gereeje. Twêê weke laeter wier me verteld dà 'k me had te houwe aan de regels van de diensplicht. Ik kreeg 'n Hanboek Seldaot en daerbij d'n opdracht om aalle range uit m'n hôôd te lere. Daernae mos 'k de plunjezak mè m'n militaire klere op gaon haole en 'n beddezak volstampe mè strôô. Dat was m'n metras voor de kommende tijd. De rest van d'n dag zat 'k, net as aalle aandere lotgenote, mè naeld en draed etiketjies mè me naom en legernummer in aalle kledingstukke te naaie. Veul manne zalle d'r aaige dut nog wel herinnere. 'k Zal ie met de veddere bezigheeje nie vermoemie, mor aal met aal was 't wel 'n grôôte overgang nae m'n studietijd.

D'r kwam bij dat de soldij, om 't mor zachies uit te drukke, nie overhiew. Voor 'n paor kwarties per dag, 75 cente, mos ie in de rij gaon staon en saluere voor en nae 't ontvange vâ je lôôn. Neeje, we wiere zwaer onderbetaold en dat naedâ je aaindelijk, nae zôôvel jaere studie, voor 't eerst wat hà verdiend!

Aailijk is 't nie êêns zô 'n gek idee om de diensplicht weer te laete vervulle. Voor 'n aantal zal 't vast wel 'n opvoedende funcsie kanne hebbe. Allêên motte me nie te veul kijke naer 'n militaire taok. Hoevel hande komme we nie tekort in de zurreg? Wat zouwe kaainder met achterstande op de schole extrao gehollepe kanne worde. De pliesie, dikkels overbelast, zou ok nie vergete magge worre. Mooi gezeed, denke jullie, mor je klaogde toch zellef over onderbetaoling? Ja, netuulijk hoort 'r 'n goeje betaoling bij as kompensaosie. Dat mag Sybrand Buma van 't CDA dan wel-is goed laete deurberekene. Hij het dan wel een meerderhaaid onder 't vollek mè z'n plan, mor in de Twêêde Kaomer is die nog ver te zoeke. Teslotte motte ze daer wel de euro's vrijmaoke om 't êên en ander te fineciere. 't Zal d'r verlôôpig wel nie van komme. Dus gêên oproepkaortie in de brievebus en gêên plunjezak ophaole!

Besjaon