



Helsluis tegenover Sliedrecht

De Helsluis is een schutsluis tussen de Beneden Merwede en de Helsloot. Het stichtingsjaar van de sluis is 1863. De sluis ligt in het groen verscholen en is over water, te voet of per fiets bereikbaar en wordt voornamelijk gebruikt door de recreatievaart. Eenmaal door de sluis kan men de tocht vervolgen via de Helsloot en de Kikvorschkil naar de Ottersluis. Of via het Wantij naar Dordrecht. (B.L.)

Slierecht in de Twêêde Wereldoorlog

As tienerjongchie maakte ik de Twêêde Wereldoorlog mee en zal nie gauw 't optreeje vergete van onze buurtgenôôt Jo Wesdijk. Hij sting bekend as NSB-er en hij het 'n verachtelijke rol gespeuld. Hij het 't durreve bestaon om in 't huis van d'n aalgemêên gerespecteerde Jood, S.H. den Hartog, te gaon weune nae d'n deportaasie van de familie. Deuze Wesdijk had 'n 16-jaerige zeun Joopie, die landwachter was. Dat wazze gewaopende NSB-ers die in dienst van d'n bezetter de laokes uit gonge dêêle. Deuze jonge knaop het op 14 april 1944 zonder êênige aanlaaiding bij 't stesjon Giessendam-Haareveld Wouter Smit dôôd geschote waerna die 't haozepad koos. De verontwaerdiging was grôôt voor deuze laffe daed. 'k Het 'r nie van gehoord dat ie z'n gerechte straf hê gekrege.

Vaoder Wesdijk is 'r minder goed af gekomme. In de nacht van 9 op 10 maai 1944 lokte d'n ondergronse een aantal landwachters naer d'n Helsluis deur 't bericht te verspraaije dat daer verzetsmense wazze te vange. Toe de landwachters met 'n roeibôôt bij d'n Helsluis aankwamme,

opende de verzetsmense die op ze lagge te wachte 't vuur op de janhaogels die drek trug begonne te schiete. Hierbij kwamme Jo Wesdijk en êene Okkerse om 't leve.

Daer wij hemelsbrêed een paor honderd meter van d'n Helsluis af weunde, hebbe wij dat nachtelijke draomao hêemel aangehoord vanaf 't platte dak van ons huis bij de Wiel. Op 13 maai zijn die landwachters mè militaire eer vanuit 't huis van S.H. den Hartog begraeve. De sfeer in 't durrep was om te snije.

Zôôas gevrêesd, bleef êen en aander nie zonder gevollege. De Deutsche Grüne Polizei kwam op 16 maai mè 2500 man en grendelde 't hêêle gebied van Slierecht tot Bove-Haareveld af en 'n razziao was 't gevolleg. Aalle huize wiere van de kelder tot 't dak deurzocht en ok bij ons thuis hebbe ze tot zôôwaer op de vliering gekeke. Honderde manne wiere bij de razziao opgepakt en afgevoerd naer 't deurgangskamp Aomesfoort. Een dêel van de manne wier laeter weer vrijgelaete en 'n aander dêel gong naer Duitsland waervan een aantal nooit meer is truggekomme.

Wat ik ok nie zal vergete zijn de beschietinge die Engelse jaogers uitvoerde op oto's op de rijksweg. Tusse de Kaoi en 't Giessendamse sluisie hebbe ze 'n keer 'n legeroto vol mè menusie in brand geschote die 'n hêelen tijd hê staon knalle. Snap ie hoe spannend 't was voor opgroeiende jonges? D'r zou nog veul meer te vertelle zijn, mor 'k besluit met d'n aevend van de 4^e maai 1945. We lagge al in bed toe d'r in 't zoije veul schietaktivitaait was te hore en baarege lichtkogels te zien wazze. En beljaot, al gaauw hoorde we 't, we wazze vrij! Duitsland hà gecappeteleerd en 't was grôôt fêest. Tot diep in de nacht liepe we op straet en je zag nie anders dan blije en uitgelaete mense. We konne 't pas echt glôôve toe de in de Juliaonaoschool gelegerde Duitsers mè paerdekarre en aander gerij vertrokke naer d'r haimat.

Jan van der Vlies