



### Hier kwam mijn eerste fietsje vandaan

De reparatieplaats van fietsenmaker Frans Dubbeldam was gevestigd in een oude boerderij aan de dijk tegenover de Zaai. Op het adres Wijk A 315 en 317. Frans, tweede van rechts, 'poseert' op de foto met buurtbewoners. Wellicht herkent u er nog? In de etalage zien we een kolenhaard. Zou hij niet alleen fietsen verkocht hebben? Broer Jan had in de Kerkbuurt, adres B 294, een groothandel in fietsen.

### Rije op d'n elektrische ...

Hebbe we 't woord fiets te danke aan de Waogeningse waogemaaker Viets? Of hebbe we 't Franse woord vélocipède dà rijwiel betekent verhollandst? Zellefs Van Daole, de man van 't dikke woordeboek, bemoeide z'n aaige d'r mee en hiew 't op 't Franse woord 'vitesse' dà bij ons al rap vietsen wier. We benne 't 'r nog lang nie over êêns en zalle 't ok nooit worre. Desnôods gebruik ie mor 't wat deftigere woord 'rijwiel' dà me dan weer overgenome hebbe van de Duitsers. Vertaol 'Fahrrad' mor en dan krijg ie in onze taol 'rijwiel'.

'k Laet 't vedder mor ruste en kijk mor is trug op de karrechies waerop 'k zôdaal gereje het. M'n êeste kwam bij Frans Dubbeldam vandaen. Z'n zeun Woutjie was d'r uitgegroeid en ik had 't geluk dat 't fietsie net op maet 'gesneeje' was voor mijn. Wà was 'k 'r aopetrots op. Allêên, d'r was êên perbleem. Ik hà nooit lere fietse. Dà mos 'k êest nog lere. Nou hà 'k gelukkig een sportieve vader. Hij holde achter me aan en greep me i m'n kraog as 't mis draaigde te gaon. Aal gauw genoot 'k mè

volle teuge op m'n GDS-sie. Dat maarek kwam van Gebroeders Dubbeldam Sliedrecht.

Mor ja, ik groeide en m'n karrechie groeide nie mee. Waer 't gebleve is, zou 'k nie kanne zegge. Gelukkig kwam d'r al gaauw weer 'n aandere, een mooie gemoffelde. Die was op de groei gekocht. Je mos wel mè je voete bij de trappers kanne komme. Daer wisse ze wel raed op. Aan de trappers wiere blokke vastgemaakt. Je viel nie êêns op, want zôôveule reeje zô in 't rond. 'k Het 'r hêêl wat jaere op gereeje. Kon 'm aaltijd herkenne aan de plakplaetjies op 't frame. 'Vigorelli' sting d'r op. Jaere laeter hoorden 'k van Jan Dubbeldam, de broer van Franse, dà ze die naam ontlêënd hadde aan de beroemde Vigorelli-wielerbaon in Milaon. Die fiets had 'n trugtraprem en gêên versnellinge. Tóch ben 'k daerop zellefs nog is tot in Koblenz gewist.

Laeter hè 'k nog wel een paar fietse gehad, mor die sprakke allang nie meer zô tot de verbeelding. Ze wazze mooier, met handremme en versnellinge, mor je was zô gewend aan 'n fiets dat 't bezondere d'r af was. Nou rij 'k al vijf jaer op 'n elektieke fiets. 'k Vong 't 't beste om mor 'n lêêge instap te doen. Nie gekocht op de groei dus, mor op 't stijge van de jaere. Ellek ritjie hè 'k 'r plezier van. 'k Durref gerust te zegge dat de lol van 't fietse 'n bietjie was verdwene. Op 't vlakke gong 't nog wel, mor de heuveltjies bij de Zêêuwse duine en op de Veluwe wiere i m'n verbeelding aalsmor staailer.

't Was wel wenne in 't begin, mor je het al rap deur wà wel kan en wà nie. Ondertusse hè 'k 'r al zô'n 8600 km op afgelege. Mot jie is uitrekene hoe wijd je dan wel nie van huis ben. Aailijk mò je daer mor nie aan denke. Geniet mor volop van 'n ritjie deur bevôôbeld de polder of 'n toertie naer de Maarewelande. Onderweeg 'n lekker ijsie en je voel ie aage as 'God in Frankrijk'. Waer kwam dat woord fiets ok al weer vandaen?

Besjaon