



De omgeslagen reddingboot. Inzet de twee Sliedrechtse slachtoffers

De reddingboot Prins der Nederlanden slaat om in een poging de opvarenden van het schip Valka te redden. Acht bemanningsleden waaronder de Sliedrechtse , P. van Asperen en R. de Groot komen hierbij om. Acht vrouwen werden weduwe, 37 kinderen verloren hun vader. Het monument aan de Berghaven te Hoek van Holland is hun nagedachtenis. De Redder kijkt naar de Maasvlakte, waar de reddingboot verging.(BL)

### **Twêe Slierechse helde ...**

Binnekort zal 't 89 jaer geleeje weze dat twêe In Slierecht gebore helde omgekemme zijn bij hullieze poging om drenkelinge te redde. 't Nôôdlot sloog toe voor De Grôôt en Van Aspere. As ie onderstaond verhaol leest, zalle de rillinge over je rug lôôpe. Die twêe 'SLIEDRECHTSE HELDEN' magge we nóóit vergete. 'Heldendood, het tragisch einde van de dappere bemanning van de Prins der Nederlanden op 16 januari 1929.' Hieruit blijk êêns te meer hoe gevaerlijk 't leve is van manne die uitvaere op reddingsbôôte om mense te redde. Die redders verkere in voordurend levesgevaer bij heullieze reddingspoginge, hoe staarek en goed de reddingsbôôt ok gebouwd mag weze.

De Prins der Nederlanden, reddingsbôôt van de Zuid-Hollanse Maatschepij tot Redding van Schipbreukelinge, was gestasjeneerd in Hoek van Holland. De vijftiende

jannewaori 1929 was t'r 'n snêeuwsturrem opgestoke. De vollegenden ochend kwam 't bericht dat 'r twêê schepe, d'n El Olso en de Valka, aan de grond wazze gelôope en om sleepbôôtassistensie verzoche. De reddingsbôôt Prins der Nederlanden voer uit om de bemanning van de reddelôôs verlore Valka temenste nog te redde. In Hoek van Holland ziet 't zwart van de mense die in angstige spanning de trugkomst van de reddingsbôôt afwachte. Dan gaot d'n deur van de kaomer van de loodscommessaoris ope en wordt de droeve mededeling gedaen, dat de reddingsbôôt omgesloge is, en dà warschijnlijk aalle acht de opvaerende zijn verdronke. Toch wordt de hoop, dat 'r nog overlevende op de Prins der Nederlanden zijn, nò nie opgegeve. 'Slis, de moedige' wil 'n poging gaon waoge om de manne te zoeke. Hij en z'n manschappe gaon d'r op uit per vlet. Ok zij gaon 'n grôôt gevaer tegemoet. Laeter vaert de reddingsbôôt van Stellendam, de Koningin Wilhelmina, uit om hullep te verlêene aan de Valka. De vollegenden ochend, donderdag, komme de berichte binne. Zalle de gevalle helde van de Prins der Nederlanden al gevonge zijn? In de lôop van dien ochend kom uit Rockanje de zekerhaaid: vijf lijke zijn geburrege. Van Meuldijk, Van der Klooster, Sterrenburg, De Groot en Van Asperen. Langzaam worre in veul huize in De Hoek de vlagge hallefstok gehonge. Ok d'n omgesloge bôôt spoelt aan op 't strand, tetaol ontredderd, met de kiel naer bovene.

As de reddingsbôôt weer naer Hellevoetsluis wor gebrocht, wordt ie daer aan 'n onderzoek onderwurrepe. 't Mangat staot ope. Hieruit kan meschie worre vastgesteld, dat de machiniste nog 'n poging hebbe gedaen om te onsnappe. De stuurman van de Valka vertelde laeter dat 't de Prins der Nederlanden nog gelukt was om 'n tros over te brenge naer de Valka, maor dat die brak, waarnae de reddingsbôôt ineens omsloog. Aan redde viel nie te denke. Zôô zagge de manne van de Valka hullieze redders voor d'r aaige ôôge verdrinke ...

Toontjie